

1 - **Frans Hofstede** - 100% verbieden, buiten je gezondheid wordt altijd overlast bezorgd!! Onnodige stijging kosten gezondheidszorg.

2 - **Joost Henze** - Roken zou alleen nog in je eigen huis mogen, ook niet op je terras met mooi weer want dan hebben de burens er last van. Alle overige plekken verbieden, zowel binnen als buiten en dan natuurlijk handhaven met flinke boetes.

3 - **Guy Mingels** - Wanneer stoppen we eindelijk eens met die betutteling? rookvrije zones, prima. Maar een algeheel verbod klinkt belachelijk!

4 - **Arie Heerkens** - hoe bestaat het dat men een product goedkeurt terwijl men weet dat het schadelijk is. een knalhard verbod moet kunnen in deze situatie. ken dit soort rook producenten geen enkel recht toe. niet goed is niet goed ook niet een beetje. Verbieden!!

5 - **Marian Padding** - Dat betuttel is nog erger dan roken en werkt bij mij averechts Laat de beslissing bij de mensen zelf Ik maak zelf uit of, wat en hoeveel ik rook

6 - **Camille Wijnen** - Waarom? Mensen laat het gewoon los, geniet van het leven. Bewaar dit soort discussies voor na de dood. De een doet dit, de ander doet dat lekker laten gaan. Niemand onthoudt je vanwege een peukie, een biertje, te veel zout/zoet eten of je nieuwe lease auto maar om wat je bent. Laten we minder zeuren en meer genieten.

7 - **Davy Van Bogaert** - En waar gaan ze het verlies van tax dan halen?

8 - **Kees Prins** - Ik zeg wel dat ze een rook verbod tot 16 a 18 ja daar kan ik mee leven. Vind het wel echt belachelijk dat ik bijna 30€ moet betalen voor een pak shag en ik krijg maar 60€ in de week. Waar moet ik van eten dan Dat de overheid bepaald al voor mij al dat ik moet stoppen met roken. Ik meen uit de grond van me hart belachelijk. Het is geen democratie meer

9 - **Kees Aben** - Elke keer weer die absurde vergelijking met andere producten van waarschijnlijk zwaar verslaafde rokers. Roken is al jaren doodsoorzaak nummer 1. Vlees eten is niet ongezond dus snap niet waarom iemand dat noemt? Alcohol is ook slecht als je teveel drinkt, klopt, snoepgoed is ook slecht als je teveel pakt. Maar het verschil met deze dingen is dat degene die ernaast zit er geen last van heeft, bij roken is meeroken net zo slecht, daar kun je ook kanker van krijgen.

10 - **Fred Verwaijen** - Ben zelf op mijn 60 ste nog gestopt met roken en wat een verademing, hou geld over, heb weer meer smaak, en hoest niet meer, heb ook weer meer energie, dus stoppen loont wel! Maar een algeheel verbod gaat wel erg ver, oké roken is slecht en duur, maar een ieder moet zelf weten of hij /zij zich dood wilt roken. Wel ben ik voorstander dat er in alle openbare gelegenheden niet gerookt mag worden, loop je buiten houd je rekening met andere mensen die niet roken en thuis roken is geheel naar eigen wens

11 - **Marousha Hellemons** - Als ex-roker zou ik graag zien dat er een totaalverbod op tabak komt vanaf een bepaald geboortjaar. Juist omdat ik nu door heb hoe ongelooflijk stom ik ben geweest om er aan te beginnen als toentertijd dwarse puber (Toen was de leeftijdsgrens nog wel zestien jaar en werd er niet zo streng gecontroleerd) en hoe ongelooflijk lastig het is om van die hardnekkige verslaving af te komen.

12 - **Susan de Vries** - Nou, ik vindt dat ze de jongeren onder de 18 jaar geen shag of sigaretten niet laten roken maar de opvoeden ligt ook bij de ouders. De mensen die nu nog roken moeten het zelf beslissen of ze roken ..ja of nee.

13 - **Leo Van ast** - Leo van ast Ik ben zelf geen roker maar als het geld van de tabak weg valt, waar moet de regering het geld dan vandaan halen. Als gevolg moeten we meer belasting betalen, en is de niet roker de klos.

14 - **Leo Van ast** - Ik ben zelf geen roker, maar als het geld van de tabak weg valt. Waar moet de regering dan dat geld van daan komen, dan zijn de niet rokers de klos nog meer belasting betalen

15 - **Paul de Klein** - Een algeheel rookverbod wordt door een grote minderheid niet geaccepteerd. Hoewel een algeheel verbod wenselijk en gezond is lijkt het mij niet haalbaar. Een verbod voor de toekomstige rookgeneraties is het overwegen waard. Bijvoorbeeld: iedereen die na 2010 is geboren mag geen tabak, vapes of aanverwant

29 - **Arie P. van Dijk** - Velen vinden het maar gezeik en betutteling. Helaas heb ik een buurman die veel rookt, jointjes, die stinken flink en deze stank komt ook onze slaapkamer binnen.. Als deze man teveel rookt wordt hij zeer rumoerig en gilt schreeuwt hij de hele avond. Is dit gezeik en betutteling van mij of asociaal gedrag van deze man.

30 - **Willem Vuyk** - En wat doen we met drank en drugs ?

31 - **Nick Geemldee** - Indd iedereen lekker laten doen wat ze willen. we gaan alle snackbars en fastfood toch ook niet verbannen, vergeet het auto rijden niet, levens gevaarlijk!

32 - **Peet Markus** - @dicky louwman. Wie is "jullie"? "Jullie moeten eens stoppen..." Bedoel je dan de politiek, de anti rokers, iedereen die jij niet mag, je burens? Jullie moeten eens stoppen met dom doen? Zie je hoe dom je opmerking is door over "jullie" te spreken. Mvg een rooker

33 - **Marcel Vente** - Onzin

34 - **Inge Aukes** - Iedereen is verantwoordelijk voor zijn leven. Verbod op shag, sigaretten of Vapes helpt niets. Volwassenen moeten kunnen roken als ze dat willen. De ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen. Leg het verbod van shag, sigaretten of Vapes bij de ouders neer, en niet bij de regering!

35 - **Berry Fens** - Iedereen is voor zichzelf verantwoordelijk een verslaving kun je niet afdwingen ,ze vinden altijd wel een manier om te kunnen roken al loopt iemand in de woestijn ...De illegale markt is hier dolblij mee ,je wil niet weten hoeveel tabak er op dit moment geproduceerd word . Het lukt de staat nooit om mensen gedwongen te laten stoppen. De persoon die rookt moet hetzelve willen .

36 - **Martin Oversteeg van** - Geen rook verbod maar een nicotine verbod. Dan heb je alles te pakken.

37 - **Daniël Donders** - Gewoon verbieden, verders geen woorden aan vuil maken.

38 - **Helga Wever-kist** - Ik heb liever een algeheel alcohol verbod ipv rookverbod

39 - **Tonny Stuijvenberg** - Ik maak zelf wel uit wat ik doen of laten wil. MIJN leven.....MIJN regels

40 - **Ditsy Thijssen** - Een algeheel rookverbod is goed voor ons zelf, de omgeving en de gezondheidszorg. Bovendien degene die hier het meest aan verdienen zijn de sigarettenfabrikanten. Zij doen er werkelijk alles aan om ons verslaafd te maken. Dit is bewust beleid.

41 - **Martijn de Rijk** - Het word inderdaad tijd dat de tabaksindustrie aan strengere eisen word gehouden. Iedere keer de accijns verhogen heeft maar heel weinig effect in betrekking tot mensen te "helpen/motiveren" om te stoppen. Ondertussen worden er 300 stoffen toegevoegd aan tabaksproducten waarvan er geen in het voordeel van de verslaafde. Laat de overheid eerst daar maar eens actie naar ondernemen.

42 - **Pascal Cortjaens** - Moeten mensen zelf weten altijd Dat gezeik van de regering iedereen beslist dat voor zich zelf.

43 - **W.J. Kes** - De Nederlandse regering heeft het eerst een paar honderd jaar toegelaten. En moet je dan zomaar plots stoppen met roken? Roken is een ernstige verslaving, daar kom je niet zomaar vanaf. Omdat tabak nu veel te duur is zoekt men alternatieven, zoals naar Duitsland gaan en de rest van je inkopen doen en nog even tanken.

44 - **Boy Evers** - Rokers zijn sociaal aan gepaste junkie s het is net zo erg als drugs ..roken had nooit uit gevonden moeten worden .op het pakje staat zelfs .dat het kanker verwekkend .rokers komen met allerlei smoesjes aan om maar te blijven roken. De enigste industrie die blij is met roken is de farmaceutische industrie .hoe houd je mensen ongezond zo dus .die eeuwige discussie of roken nu wel gezond is of niet. Is al bewezen.

45 - **Inge de Vries** - Waar de zitjes rondom het centrum van het tehuis een jaar geleden nog behoorlijk bezet waren, zijn ze nu leeg, ook de balkons leeg, want te heet. Waarom de zitjes leeg zijn? Rookverbod! Achter een container buitenzicht tussen de troep mag buiten gerookt worden. Onder het mom van een rookvrije generatie!!!! De meeste mensen die hier wonen zijn oud en die mogen dus als ze willen roken bij prachtig weer binnen zitten, hoe gezond is dat...en de gezelligheid is weg , ff praatje maken met de mensen d

46 - **marco leffers** - Verbied dan ook alcohol net zo verslavend als ik niet meer mag roken waar ik wil moeten andere ook maar wat niet mogen Ik niet roken op een terras andere geen wijn of bier op het terras Alles wordt je

hier ontnomen Ik hou er rekening mee dat ik niet rook in de buurt van kinderen maar als ik concessies moet doen dan andere ook Er vallen meer slachtoffers door alcohol in het verkeer dan door rokers in het verkeer

47 - **A.J.A. van Rossum** - Iedereen moet het zelf weten, zolang anderen er geen last van hebben.

48 - **Yordi Boertien** - Gewoon ff normaal doen. Niet in de buurt van kinderen logisch. Geen enkele roker is trots op zijn verslaving. Maar tegenwoordig krijg je echt overal het verschrikkelijk kk van. Ik ben van dat de café-eigenaar het zelf moet bepalen. Verstandig om niet te roken binnen ja. Maar een verstokte roker houd je niet binnen.

49 - **Anja van Nes** - Het zou voor mij het leven een stukje gemakkelijker maken. Mooi als iedereen zou kunnen doen wat hij zelf wil, alleen is het in dit geval zo dat ik overal last heb van de rooklucht. Heb het niet over mijn gezondheid, maar over het feit dat is zo misselijk word van de lucht. Ik ruik het van grote afstand, vooral zware shag, sigaren en sommige merken gewone sigaretten. Ik vlucht er soms voor, doe de buitendeur dicht soms, kan nooit gezellig op een terras zitten. Stelt u het zich eens voor!

50 - **Peter Jansen** - Misschien een verbod op volk wat van alles voor andere wil verbieden.

51 - **Henk Scheper** - ja hoor, drugs is veel gezonder. wat een onzin, en nee ik rook niet!!!

52 - **Ricardo van Dijk** - Ik rook tabak, geen vaperen met allerlei smaakjes Van mij mogen ze die vapes wel verbieden zeker nadat ze het roken v vapes zelf gepromoot hebben, was toch gezonder

53 - **Marisja Cichy** - Laat de mensen met rust, erger zijn die zuipers, drugsverslaafden

54 - **Johan de Jongh** - Ben zelf al 29 jaar geleden gestopt. Laat iemand die wil roken toch zelf beslissing nemen. Zouden die mensen het goede zo genaamde goede voor elkander zoeken zorgen dat uitmoorden van ongeboren vrucht in de moederschoot en bejaarden afmaken omdat ze in hun ogen de samenleving tot last zijn stoppen. Wij zijn nog achterlijke dan Hitler tussen 1e 2n 1e wereldoorlog. Maar terug te komen op roken. Als het in NL niet kan. Wie besteld. Ik neem het graag mee uit Luxemburg. Scheelt de helft.in prijs

55 - **Peter Van dooren** - Laat iedereen zijn eigen leven leiden. Altijd die betutteling. Neem de alcohol en drugs maar eens onder de loep

56 - **d den Braven** - In elk geval niet in de buurt van kinderen roken. Het liefst binnen, in je eigen privéruimte, zodat anderen er geen last van hebben.

57 - **dicky louwman** - Jullie moeten eens stoppen om over ons de baas willen spreken. Kijk is naar de drank vaak in de aanbieding. Ik ben zelf aangereden door iemand die te hart Reed omdat hij ontzeten veel had gedronken. En er vallen velen doden door het drinken. Ik ben zelf ook gehandicapt door een drinker van 18 jaar. Nog even en dan beslissen jullie ons voor alles. Limonade met suiker en andere drank met suiker allemaal duurder geworden en de drank in de aanbieding. Hoe komt dat eten wat gezond is veel te duur.

58 - **Mark Bruns** - Echt belachelijk een totaal verbod. Zelf vroeger gerookt, maar vrijheid om te doen wat je wil vind ik belangrijk. Stop de betutteling.

59 - **Jan Bergfeld** - Verbied nicotine en maak tabak desnoods gratis. Binnen een paar weken tot maanden zal niemand meer roken. Nicotine is zwaar verslavend en de enige stof waardoor rokers blijven roken

60 - **Coby Van Es** - @ Henny Volman, goed idee zeg dan ook alcohol gebruik en fastfood verbieden graag en o ja ook dat jointje.

61 - **jeroen berkouwer** - Wat een gezeik tegenwoordig. Ik adem iedere dag die stinkende dieseldampen en benzine dampen in. En daar hoor je niemand over. Maar wel zeiken over mijn peukie. Zelig volk die Hollanders

62 - **Hennie van Geerenstein** - Ze moeten eens stoppen om iedereen hun wil op te willen leggen. Als iemand wil roken moet men dat zelf weten

63 - **Rob Collou** - Niet mee eens. Moet men zelf weten.

64 - **Marcel Boomkamp** - Ik stel voor dat er gewoon een verbod komt op alles dat schadelijk kan, hé, zo schiet het niet op, weg elektriciteitscentrales, weg auto's, weg kachels, gewoon alles weg. Je weet half niet hoeveel shit je per

dag inademt, ja en daar ga je ook dood aan, misschien minder snel, maar door ga je. En het mooiste is....hoe minder mensen er overblijven des te beter voor alles en iedereen.

65 - **Gerben Maassen** - Roken is verslavend. Je bepaalt dus niet 'zelf' of je rookt. Anders konden verlaafden gewoon zelf beslissen om te stoppen. Er staat een miljarden industrie tegenover jou als individu en dan is hulp van de overheid een goed idee.

66 - **R.E. Vos** - Laten we dan algeheel alcohol verbod opleggen geeft alleen maar meer problemen

67 - **leo groenewegen** - Absurd, dat gezeik over het roken, Methadon en softdrugs worden gratis uitgedeeld, hoor je niemand over.

68 - **Cornelis Koops** - Ik ben een roker. Laat mij met rust, ik betaal veel meer belasting dan een niet roker. Nee, het is zware onzin dat onze regering er iets van zegt. En wie zegt dat men er eerder door sterft (nooit bewezen) is dat ook een win situatie voor oa pensioen. Kappen met deze waanzin...

69 - **Dave Du chatenier** - het had nooit mogen bestaan het is nu achter de feiten aan lopen.... verbied de verkoop ervan maar niet het roken en laat de roker het lekker over de grens halen i.p.v. die hypocriete prijs verhogingen

70 - **J. van 't Veer** - Gewoon zelf beslissen. Stop met die betutteling er zijn wel belangrijkere regelingen in dit land die we moeten doorvoeren!!!

71 - **Joan Geurkink** - Algeheel drank/drugsverbod tijdens het rijden van een voertuig met of zonder motor. Die richten meer schade aan dan een roker. En wat te denken van alle (schadelijke) stoffen die in voedsel worden gestopt.

72 - **Roeland Blok** - Alsjeblieft zeg. Laat iedereen zelf bepalen of hij of zij rookt. Er wordt al genoeg besloten voor de bevolking.

73 - **L Mid** - Betutteling belachelijk al dat bemoei

74 - **Ina Helbers** - Ik vind dat ieder persoon zelf uit moet maken of iemand wel of niet rookt. Is in mijn ogen toch een betuttelend gedrag. En dat nieuwe vorm van roken bestaat al lange tijd, want mijn man had het vorig jaar dat gekocht. Ik zelf gebruik het niet omdat ik het al een keer geprobeerd had, en Brande mijn lip, dus nee. Geef mij maar een gewone peuk, heb ik meer aan. Ik rook zelf wel, heb ook jaren astma en omdat ik rook, heb ik ook minder last van benauwdheid, dus waar het aan ligt, weet ik niet...

75 - **Franklin Van der horst** - Er moet een algeheel gezeur verbod komen is dat niet wat

76 - **Henny Heger** - @Ronald van den Bosch Proef op de som genomen. Zonder rokende buur komt de teller niet eens voorbij de 5... En nee ik zoek geen reden om te klagen, ik heb er één. Inmiddels een paar jaar de stank verdragen en nooit geklaagd. Maar nu ik dit cijfer zag schrok ik van wat het in mijn huis deed met de luchtkwaliteit. Wellicht is de buur zich dat niet eens bewust - net als vele andere rokers.

77 - **Arthur Hess** - Een algeheel rookverbod vindt ik niet nodig. Maar een rookverbod op terrassen zou ik wel prettig vinden.

78 - **Tonny Gelderblom-Vonk** - Stoppen met roken! Voor iedereen het beste!

79 - **Lambert Vos** - Er moet/mag ieys gebeuren masr algeheel rookverbod is nie slim immers stiekem is lekker zodat er foute alternatieven op de markt komen zoals het nu gaat is het best dure tabak rookverbod op bepaalde plaatsen verbaal bij peuken op de grond gooien e d alles wat in het donkere zijde komt gaat fout en illegaal dan mist het rijk ook weer inkomen desnoods tabak nog duurder is mijn kijk op deze zaak

80 - **jga pleiter** - Aub mensen laat ieder zijn eigen ding doen

81 - **marja schouten** - iedereen moet zelf weten of ze roken en niet de overheid over alcohol hoor je niks en dat is ook met rijden een groot probleem veel slachtoffers dus laat iedereen het zelf uitmaken wat ze doen

82 - **Erika Verwijs** - nee hoor daar hoeft echt geen verbod te komen want wie rookt die rookt en wie niet rookt die rookt dus niet ieder in zijn waarde laten aub

83 - **Bert Loo** - Volkomen belachelijk. De moeizucht is stuitend en tenenkrommend. Drugs wordt openlijk verkocht en pillen worden op festivals gratis voor je getest, Heineken verdient miljarden maar niemand heeft het er over.

84 - **Aurora Kaja** - Hoezo nou weer verbieden sjeetje. Laat de rokers lekker met rust joh, is hun gezondheid en hun verantwoordelijkheid. Ga maar alcoholische dranken in de supermarkt verbieden. Men vergeet dat drank erger is en meer kapot maakt dan roken en drugs!!

85 - **Erwin Otten** - Het is simpel. Je mag niet zonder helm op de brommer, want dat is gevaarlijk voor je, je mag niet zonder autogordel in de auto, want dat is gevaarlijk voor je. De overheid meent je dingen op te mogen leggen. Als dat zo is dan moeten ze ook roken verbieden, want dat geeft veel meer slachtoffers dan zonder gordel rijden. Dat doen ze alleen niet want het levert veel te veel accijns op. Daar is maar 1 woord voor. HYPOCRIET.

86 - **Gerard van der Wolf** - Belachelijk

87 - **Mariska van Middendorp** - Ga echt belangrijke zaken aanpakken zoals woningnood en het feit dat veel mensen moeite hebben om rond te komen omdat alles zo belachelijk duur is geworden. In plaats van het betuttelen en nutteloze zaken zoals doppen die je niet meer helemaal los kunt draaien.

88 - **Henny Folman** - ik ben van mening dat alle nicotine houdende producten uit de markt moeten worden gehaald. zo niet dan moet de zorgverzekering voor mensen die toch blijven roken of de alternatieve producten blijven gebruiken aangepast worden zodat de mensen die wel hun verstand gebruiken daar niet voor hoeven betalen

89 - **de Bruin** - Ik vraag me af wat er zou gebeuren als alcohol net zo duur en "onbereikbaar" zal worden als roken?!? Alcohol is net als tabak óók verslavend en zeer slecht voor je gezondheid. Mensen gedragen zich ook vaker anders (lees agressief) als ze dronken zijn dan als je een sigaret opsteekt. Laat men het zelf bepalen en vooral.... leef en laat leven!!!!

90 - **Stefanie Richters** - Je kan mensen niet verplichten te stoppen met welke manier van roken dan ook. Daarbij is een verbod totaal overbodig. Laat mensen in hun waarde, tegenwoordig zijn het gezondere voedsel ook niet zo gezond meer zoals het hoort te zijn. Dus hou op met deze onzin

91 - **Peter Heufkens** - Absoluut. Voor zowel het roken van alle soorten van tabak als voor het gebruik van e-sigaretten en dergelijke. Zelfs als het buiten gebeurd is de stank is gewoon niet te harden of het nu een gewone sigaret of dergelijke is dan wel een e- sigaret . Je kunt gewoon kotsmisselijk van de lucht en damp worden.

92 - **AD Van de Louw** - Lees dat ze de ziektekosten voor rokers willen verhogen. Misschien ook iets voor de drugsgebruikers want daar zie ik ook veel wezenloze van rond lopen En dat zijn er meer als rokers op dit moment

93 - **roos snijder** - Roken hoeft niet verboden te worden heb er geen last van waar ik meer last van heb is die vuurkorven / kachels zelfs als ik binnen zit verga je van de stank. Sigaren en pijptabak ruikt zelfs lekker.

94 - **Matthijs Van den hazel** - We kunnen er smaakjes aan toevoegen, oké maar we kunnen er dan ook wat uithalen, willen ze echt dat mensen stoppen? Haal dan de nicotine eruit dan ben je er met een paar weken vanaf (zelf rook ik ook) Dat gedoe ieder jaar trek de nicotine eruit en je bent klaar

95 - **jeroen berkouwer** - Wat zijn we toch weer eigenzinnig bezig. Wel met die stinkauto mijn schone lucht vervuiler. Maar owee ik rook en dat mag niet. Hypocriet en

96 - **Dorien Van Heeswijk** - We zien nu al wat er gebeurt met t verbod op vapes, alcohol 18+, er wordt meer gevaped en gedronken door jongeren. Rookwaar wordt massaal in Duitsland, België en Luxemburg gehaald. Plus dat ze dan gelijk alcoholische dranken en boodschappen halen. De Nederlandse winkeliers lijden hier alleen maar onder

97 - **Inka Kodden** - laat iedereen zijn eigen behoeften vervullen. de regering doet alsof het om gezondheid gaat maar vullen alleen de staatskas met prijsverhogingen. betuttelend land is het.

98 - **Erik Kuis** - Het lijkt mij dat iedere volwassene zelf bepaalt of hij/zij rookt. Gaan anderen niet over beslissen.

99 - **Kitty Lancel** - Plak eens een plaatje op een bierfles etc van verkeersongelukken door drank... Onder invloed van een sigaret veroorzaakt dit soort ongelukken niet ... Waarom wordt het roken zo in de ban gelegd maar alcohol niet.... Hele schappen alcohol...o wee als er een pakje sigaretten ligt.

100 - **Betsie Van Der Velden** - Nee wij bepalen ook nie wat een ander mag doen

101 - **Laurette Geurtsen** - Hou toch op jo, laat me gewoon mijn eigen leven leven. Dat achterlijke gedoe hier in dit land, straks mag je helemaal niks meer. En als ik kon emigreren, zou ik dat zeker doen. Geen twijfel over mogelijk.

102 - **Kathy Muurlink** - Wij rokers kunnen gewoon na een avondje gewoon auto rijden Doe eens wat aan de alcohol drinkers die gewoon achter de stuur stappen Maarja die mogen alles he Daar moet een verbod op zijn Ook in de supermarkten Daar heb je al slijterij voor Nederland is gewoon door gedraaid

103 - **Saryo Lakerveld** - Ik denk dat weinig mensen echt beseffen wat roken of welke andere slechte gewoonte dan ook voor een effect hebben op onze eigen portemonnee. Betuttelen van de staat vind ik ook niet oké, maar keihard roken uitbannen vind ik wel goed, omdat het ons schaadt en niet alleen onszelf, maar ook de omgeving van de rokers. Daarnaast betalen we ons helemaal gek aan de gezondheid zorg en een heel groot gedeelte heeft te maken met de ziektes die roken voortbrengt. Gewoon weg, stoppen, geen rookwaar

104 - **Clemens OS** - Roken behoort tot het cultureel erfgoed. Er zijn heel veel dingen niet goed voor mensen, adviseer maar probeer als overheid niet de regie te nemen. De supermarkten liggen vol met schadelijke rotzooi en de overheid kijkt al jaren de andere kant op. Blijf dat doen. De intrinsieke motivatie moet vanuit de mens zelf komen.

105 - **Ron Brierley** - Ik heb zelf ook gerookt als een ketter! Maar nu ik last heb van mijn longen en verklaar ik iedereen die nog rookt voor gek, stom, gestoord en onnozel ik stik de moord als ik bij een roker in de buurt ben. Voor mij is het een ramp.

106 - **Gerrit Hendrik Eerden** - Nee, geen verbod laat mensen gewoon leven!! Je wordt helemaal ziek in dit land van alle regels en betutteling. Daar worden we ziek van. Denk daar maar is over na

107 - **Bauke Visser** - Neem aan dat marihuana roken dan ook verboden is.

108 - **Joyce Chen-Meijers** - Inderdaad , wat worden we geleefd tegenwoordig. Niet normaal meer. Dit moet een keer stoppen . Gaat het ook gebeuren dat coffeeshops vanwege zwaar drugsgebruik (want t is niet alleen wiet) en kroegen vanwege alcohol verslaving op slot zouden moeten. Agressie komt veel voor door drugs en /of alcohol. Een sigaretje (ook verslavend) rook je om lekker te ontspannen.

109 - **Paul Bergsma** - Zo snel mogelijk een duidelijk zichtbaar verbod op roken op terrasjes en de openbare weg. Superasociaal als mensen gaan roken op een terras, waar andere mensen zitten te eten! Of gewoon een drankje zitten te drinken. En als je vriendelijk vraagt of de roker dat ergens anders wil gaan doen, dan krijg je een grote bek terug. Dus svp z.s.m. dat verbod; en dan ook duidelijk aangeven en handhaven.

110 - **Erik Mertens** - Sinds wanneer is vrije keuze zo moeilijk? Laat de keuze aan één ieder!! Maakt het leven een stuk gemakkelijker hoor 😊

111 - **Keesmaat** - O,o,o Laat iedereen lekker doen wat hij/zij wil!! "We moeten "de jongeren" beschermen !!terwijl "de jongeren" zich helemaal klem zuipen!! Hebben mensen enig idee wat alcohol met een lijf/hersenen moeten vervolgens veel agressie met zich meebrengt. Een tevreden roker is geen onruststoker!

112 - **Dinie Naafs** - Misschien moet de betutteling een keer stoppen. Mensen die roken vinden altijd wel een weg.

113 - **Mark Moes** - oneindige discussie met alleen maar verliezers....

114 - **Roger Hamers** - Ik vindt dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn of haar gezondheid ik rook zelf ook en daar moet de overheid zich niet mee bemoeien groet Roger hamers

115 - **jenneke de roos** - Niet meer roken dan ook algeheel alcohol verbod Geen suiker meer geen vlees meer Je kunt sneller opnoemen wat nog wel mag

116 - **Ingrid Malipaard** - Iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid, betuttelen doen ze maar bij eigen familie

117 - **Natascha wenste drielsma** - Ook het alcohol moeten ze verbieden is nog erger dan roken

118 - **Coby Bouman** - Alles wat verboden wordt, is veel aantrekkelijker om toch te doen. Wanneer snappen ze dat eens.

119 - **Rolf Mak** - Nou, ik steek nog maar een sigaartje op.

120 - **mieke van krugten schonenberg** - dan moet je ook een algemeen drugs beleid en drankbeleid voeren maar niet voor de ene verslaving wel en voor de andere niet daar komt bij dat mensen die roken geen rare dingen doen en gevaarlijk zijn voor andere terwijl dit met drugs en drank zeker het geval is ik doe geen van drie en kan hiermee toch gezelligheid en derg. bekeven in mijn leven

121 - **Sonja Dingler** - Niemand heeft recht op dat soort overlast veroorzaken voor een ander maar Dan moet er ook een algeheel verbod op houtkachels komen, welke troep de hele wijk in uitstoot. Mensen vinden het een recht om daarmee overlast te veroorzaken terwijl heel veel mensen daar ademhalingsmoeilijkheden van krijgen en soms zelfs ziekenhuisopnames. Gelijke monniken gelijke kappen met overlast door luchtvervuiling

122 - **Diana Van de Haterd** - Waarom rokers echt overal wordt aangepakt gaat mij echt te ver. En ja in een gezins uitje (dierentuin en pretpark) vind ik het prima ,maar waarom daar dan ook niet aan gedacht wordt om geen alcohol te verkopen snap ik nog steeds niet. Ook dit heeft grote gevolgen voor de gezondheid en ook kinderen gaan dit normaal vinden en dus ook zeker een aanpak voor nodig. Met roken in buitenlucht heb ik mezelf met alcohol achter het stuur heb ik de medemens en gezin in gevaar na dagje uit

123 - **Davi van Reuler** - Als er ergens binnen gerookt werd en ging met niet rokers uit dan plekje zoeken waar wat meer frisse lucht was en als we met rokers op pad gingen dan leuke r roken. Laat ieder ondernemer bepalen wat die wilt. Als je nu rookvrij café zou beginnen zou je flink wat klandizie opbouwen. Maar als je horeca wilt beginnen met roken idem .lekker ieder zelf laten bepalen . Nu krijgt men geen long kanker meer, maar ineens plastic of fossiele brandstof verzinnen telkens wel iets nieuws

124 - **Berdie Rietman** - Laat de mensen gewoon roken pff we mogen straks niks meer

125 - **Jannie Buist** - Vind een algeheel rookverbod onzin laat een ieder zelf weten wat ze willen. Nu is het roken aan de beurt hoelang duurt het nog voordat ook alcohol verboden word ? Dus kort gezegd laat een ieder zelf beslissen.

126 - **T Hellegers** - Er komt helemaal geen algemeen rookverbod. De mens beslist dit ook helemaal zelf of hij wel of niet wil roken.En hij mag ook rookwaren kopen ook in volledige vrijheid en dat mag ook gewoon allemaal helemaal te zien zijn voor iedereen. en iedere leeftijd. Hou op met het schijnheilige er over. Een vrouw die door wil blijven roken want ik ben verslaafd slaat s'ochtens het ontbijt er voor over. De mens is niet minder gaan roken. De prijs er voor gaat terug naar 3,25 - euro standaard en dat blijft altijd

127 - **Ernst kooistra** - Ga naar Indonesië verhuizen mag je overal nog roken hier word alles betutteld

128 - **Peter Stupers** - Laat roken wie roken wil. Dat bemoeizuchtige gedoe.

129 - **Ron Voncken** - Zal nooit lukken , zolang het niet 9n heel Europa is ga je gewoon de grens over . Dit gebeurt nu ook al , en dan ook nog in een keer voor de boodschappen van de hele maand en een volle tank benzine. Kan mensen die roken rijden dus 200 km en sparen rond de 600 euro.

130 - **John van Nederpelt** - Alleen de Elite kunnen alles betalen en blijven alles gewoon doen. Vliegen, roken, vlees eten en ga zo maar door ik denk dat het tijd wordt om onze eigen betaalbare beslissingen te nemen, wij verdienen het geld en niet de Elite die zijn allemaal afhankelijk van ons werk!

131 - **Juan Kattner** - PS....als ik reacties lees...hoeveel haat er bestaat tegen roken...schrik ik.....dit is ons nieuwe tijdperk ..haat..agressie...kort lontje hebben ...NIET GOED....naar mijn idee!!

132 - **Eric Welling** - Een verbod past natuurlijk in het plaatje van een socialistische heilstaat, waar elk pleziertje afgestraft dient te worden. Ik ben geen roker, maar ik gun rokers hun rokertje.

133 - **Juan Kattner** - NEE...dit werkt averechts...er gaat een illegale handel van start ..die het zelfde gaat worden als de handel in harddrugs ...dit gaat nog meer ellende veroorzaken zo een verbod!!

134 - **HH Palland** - Wim Hofstra wil de ziektekostenverzekering van rokers verhogen. Maar rokers hebben al zoveel belasting extra betaald dat voor hen de ziektekostenverzekering wel omlaag kan.

135 - **Huub Schumans** - ik denk dat ze heel veel andere dingen kunnen verbieden, maar dan moeten we allemaal thuis blijven. Ze moeten met hun handen van onze vrijheid afblijven.

136 - **Eric van den Heuvel** - wie verzint deze oproepen om hierop te reageren?! Zit het harnas dat we elkaar aantrekken nog niet strak genoeg?

137 - **cor groeneveld** - over roken gesproken zelfs bij de overheid roken mensen maar dat zijn de elite anders ons alles maar dan ook echt alles word van de mensen afgepakt . zelf bij het klaverjassen mag het borreltje niet meer bij de ouderen onder ons ik vind , genot van een mens moet je als ander mens afblijven

138 - **Martin Drevijn** - Iedereen moet zelf weten of hij rookt of niet rookt

139 - **marten smits** - Filters verbieden.

140 - **Chavez Koree** - goede idee! ik haat rokende mensen voorbij lopen. ik heb last van rook-geur in mijn appartement.

141 - **Ton Goijer** - Er zijn teveel regels, veel teveel, zeker in het licht van niet bestaande handhaving. Eenvoudig te zien aan het aantal in de auto of op de fiets bellende mensen. Gezondheid is verder een eigen keuze, roken, drinken, drugs etcetera. MAAR, als je die keuze maakt, hou daarbij dan wel rekening met anderen die het niet doen. Denk bv heel simpel aan de windrichting als je een sigaret opsteekt!

142 - **Hans Gielen** - hier wordt gezegd, de rokers nemen de terrassen over. waren het niet de niet de anti-rokers ,die ons naar buiten hebben verdreven? Ga dan ook lekker binnen eten, als je er last van hebt!!

143 - **Willy Kruger** - ik zou me serieus in mijn vrijheid aangetast voelen. Ik rook weinig buiten en let dan op mijn omgeving.

144 - **Miran Woudstra** - Ik ben er van overtuigd dat een groot deel van de (vooral oudere) rokers liever als een niet-roker door het leven zouden gaan. Inclusief mijzelf. Geboren begin jaren 70, roken was zo normaal als een boterham met pindakaas. Ik doe al zeker 35 jaar stoppogingen. Het enige wat ik nog niet niet probeerde waren de pillen. Ik hou rekening met mijn kinderen door niet in huis te roken, burens door achter in de tuin te staan, terrasgasten enz. Ik voel mij soms een paria. Algeheel verbod helpt mij niks

145 - **Roland Mik** - ooit komt er een tijd dat niemand meer rookt!

146 - **Wilco Smorenburg** - Wanneer aantoonbaar bewijs wordt geleverd dat de kans op kanker met 50% wordt verhoogd als je rookt. En dat mensen alsnog zeggen dat ze zelf willen bepalen of ze roken of niet, dat bewijs alleen al hoe verslavend het is. Want logisch gezien zou je dan toch meteen stoppen? Ik heb nooit gerookt en ga dat nooit doen, dus ik heb makkelijk praten. Maar logisch vind ik het niet, mensen stop toch a.u.b. met die rotzooi. Deze ziekte kan het kortstondige plezier wat een sigaret geeft niet vervangen

147 - **wim hofstra** - Laat wie wil maar lekker roken hoor! Van hen meteen de ziektekostenpremie flink omhoog en van de niet rokers substantieel omlaag. Lijkt me een (h)eerlijke oplossing.

148 - **H van Tillo** - Volgens mij hebben mensen evenveel rechten. Dus roken verbieden kan nooit. Is ook niet nodig. Laat iedereen in zijn waarde.

149 - **Martin Sibrandi** - Het nadeel van roken ten opzichte van drank en ongezond eten is dat jij als niet roker heerlijk mee kunt genieten (passief roken) met iemand die rookt waardoor jij hiervan ook de schadelijke effecten kunt merken. Als ik een biertje drink op het terras dan heeft diegene die naast mij zit daar niet direct (lichamelijk)last van. Dat gezegd hebbende weet ik niet of je roken moet verbieden, dan verdwijnt het namelijk de illegaliteit in, ik weet niet of je dat moet willen.

150 - **karin davina** - ik ben klaar met het gedram over roken. laat iedereen eens in hun waarde in plaats van elke keer weer die zogenaamde "gezonde" verhalen. Ik rook en blijf dat doen .wat een ander wil heb ik geen boodschap aan.en hoe harder men begint te gillen dat ik en anderen moeten stoppen hoe meer ik ga roken. Je bent mijn moeder niet!

151 - **Fred Bruijns** - Mensen moeten elkaar in hun waarden laten. Als iemand rookt prima, als iemand niet rookt ook prima. Als je last van iemand hebt doe een stapje opzij. Ben zelf geen roker.

152 - **Reginald Grunder** - Lachgas en drugs wordt geen jacht op de gebruikers gemaakt Ze maken het de rokers wel moeilijk. Ook met alcoholische dranken wordt extra belasting geheven . Ook de suikerhoudende dranken worden extra belast. Er zijn een stelletje malloten aan het werk met het bestellen op grote schaal van vele mensen. Dit is mijn mening.

153 - **Ronald van der Wal** - Ondanks dat ik het vind stinken ben ik tegen een algeheel verbod. Ik ben wel voor een uitbreiding van het rookverbod in de horeca naar terrassen zodat iedereen kan genieten van een drankje en een hapje op het terras.

154 - **Robbie Meijer** - belachelijk!!! op terrasjes in de buitenlucht moet je gewoon kunnen roken. wat een aanstellerij en zij maar lekker zuipen en vet vreten. bah!!!!

155 - **Rob Pluijmen** - Wat een onzin. Rokers zijn al verbannen naar buiten, en dan nu van het terras weren, wat een onzin. Die fervente niet-rokers staan samen met de rokers buiten, want daar is het veel gezelliger.

156 - **Marc Fahrner** - De Overheid laat veel kwalijker zaken aan de markt over. Na tig jaar rook-vrijheid is regulering toch een mooi compromis? Maar nee, 'jeugd, gezondheid en zorgkosten'. Zolang ziekenhuizen, verzekeraars en Overheid het curatieve model in stand houden van 'pay per snee', zal een verbod de kosten niet mega drukken. De omzet voor criminelen stijgt wel. De kosten van die bestrijding zijn voor een ander ministerie. Het budget halen ze gewoon weer bij ons.

157 - **Johan Kluitmans** - je moet eens niet alles gaan opleggen en verbieden. ik ben bijna 53 en nooit gerookt. en als mensen het wel willen moeten zij dat zelf weten. zoals het eten, mensen moeten daar in zelf de keuze maken. want dan kan je alcohol ook verbieden. want wij mensen kunnen ons toch niet gedragen. als we dat op hebben. kom op. ieder is oud zat om te bepalen. en ga je er aan dood dan nadien niet zielig doen.

158 - **vanderSanden** - Alleen op terrassen, we wachten daar zo lang op. het is niet genieten van eten en drinken als we ook dat walm moeten inademen. Voor de rest moet iedereen zelf weten.

159 - **Peter Baars** - Regels, voorschriften, vertrutting en vooral alles willen verbieden. Welkom in de huidige tijd.

160 - **Willem Harmsen** - je wordt tegenwoordig behandeld als een parasiet als je rook gewoon bizar als iedereen op een terras zich volproppen met drank vraag ik me af is roken nu erger of net zo erg

161 - **Schattevoet** - Flauwekul

162 - **Edwin van Unen** - leven wij in een democratische dictatuur? leef en laat leven en houd waar mogelijk een beetje rekening met elkaar.

163 - **Mb Van Hoek** - ik rook en vind het triest dat mensen zeggen dat ik bv niet eens in mijn eigen tuin mag roken maar zij mogen wel barbecueën en mij in hun stank laten zitten jullie snijden je zelf in de vinger straks zijn de mensen aan de beurt die op een terras een alcoholische drankjes nemen .want dat is een slecht voorbeeld voor jullie kinderen

164 - **henk Toes** - Criminele praktijken van de heren Tabaksfabrikanten: verslavende troep in je producten stoppen, en je komt er nooit meer van af. En zij hun zakken maar vullen... (en De Staat)

165 - **Anoniem** - Marjan Schwartz Waarom roken mensen niet gewoon IN hun eigen huis? Wij worden in onze tuin naar van rook van de burens .

166 - **Frank Jeveren** - Wat een betutteling. Ben zelf een ex roker, maar als iemand een peuk opsteekt wordt hij behandeld als een paria. Roken moet kunnen De ene persoon wil graag een peuk, de ander een glas coka of twee suikerklonten in zijn koffie etc. Zo heeft iedereen wat. Je moet wel kunnen genieten van het leven, anders heb je geen leven en kan je beter een einde er aan maken.

167 - **Jan Zaal** - Stop hier mee! Laat mensen zelf kiezen! Straks mag er niets meer! Alcohol is het volgende, en dan nog meer!

168 - **Alex Teusch** - Iedereen zou moeten gebruiken wat die wil, dat big brother gedoe wordt steeds erger. Maar het is toch simpel, rook je of drink je, prima maar dat wordt stevig in je ziektekosten doorberekend.

169 - **Hannie Stakenburg** - wat laten we wel en niet verbieden lang bezig met niet roken zijn ook al bezig wat je wwl en niet mag eten wat is t volgende

170 - **Tijn Janssen** - Het in zijn algemeenheid verbieden is misschien een stap te ver voor nu. Maar verbied het wel op bijvoorbeeld terrassen en andere openbare plekken waar je als niet-roker ongewild die kankerverwekkende stinkrook inademt. En verbied het voor iedereen die geboren is na 2006, zodat er een generatie is die nooit zal mogen roken en het op die manier ooit ophoudt.

171 - **jo boer** - Verbieden is het begin van het einde want wat is het volgende dat verboden wordt.

172 - **Lammert Koenen** - Waarom gedogen we drugs die een bron van criminaliteit zijn en mag een ander soort sigaret niet?

173 - **Karel Oester** - Ik kan er werkelijk niet bij dat een dergelijk schadelijk product nog steeds verkocht mag worden. Jarenlang heeft de tabaksindustrie ons voorgelogen over de gevaren van roken zoals verslaving en ernstige gezondheidsrisico's. Bij grote delen van de bevolking kan je niet verwachten dat ze enig inzicht hebben in de gevaren van roken. Dan zou je moeten kunnen vertrouwen op een verstandige overheid. En ja, dit geldt zeker ook voor andere producten.

174 - **Sjaan Mak** - Niet verbieden betuttelend is nu zo erg geworden ik ben een voorstander dat ieder mag roken als ze willen

175 - **Kees Feddema** - Laat roken wie roken wil maar geef een stevige boete aan hen die dat doen op plekken waar roken niet is toegestaan ! Ook op het vervuilen van de openbare ruimte door peuken dienen stevige boetes te staan!

176 - **Frank de Meer** - veralgemeniseer de tabakswet rap tot alle inhaleerbare rommel en beboet Philip Morris

177 - **mw. Hartog** - Verbieden vanaf een specifiek geboortjaar: ja. Absoluut. Als ze echt willen komen ze er toch wel aan, maar het is een begin. Verder geen betuttel graag. De horeca is (gelukkig) al rookvrij, het zou van de zotte zijn om dit ook in de buitenruimte door te voeren.

178 - **Hans van Oosten** - Waarom toch steeds opnieuw proberen iets te bereiken, als in het buitenland geen maatregelen worden genomen ? Gun iedereen zijn sigaretje en gedraag je niet als moraalridder als je roken niet OK vindt. Ieder heeft een eigen leven en kan doen wat hij wil als hij/ zij binnen de wet blijft. De roeptoetes vinden altijd wat, kijk maar naar het onmogelijk maken van woningbouw door te wijzen op stikstof, terwijl als die huizen een kilometer verderop worden gebouwd het stikstof er niet minder op wordt.

179 - **A. Coeck** - Laat iedereen in zijn/haar waarde!!! Of je nou LHBTler (wat zo vreselijk gepucht wordt) of zo bent maar ook als je lelijk, dik, te dun of roker bent. Laat ze!!!!!!

180 - **F. Wal** - Laten we het roken op terrassen verbieden, de terrassen zijn overgenomen door rokers. Verder niet betuttelen en laat de beslissing roken of niet aan de mensen zelf over...

181 - **Ger Poels** - Laat de horecazaken zelf bepalen of er op hun terras gerookt mag worden. De overheid moet zich hier vooral niet mee bemoeien zeker niet zolang "kinderen" in dit land hun drugs kunnen laten testen voor ze gaan feesten. Zeker niet omdat de wiet die de overheid nu wil gaan telen bomvol zit met benzeen en die wiet in 98% van de gevallen met tabak vermengd wordt.

182 - **Eric Flinterman** - De overheid wil de inkomsten uit deze industrie handhaven dus zal zodanig acteren dat het lijkt alsof roken moet worden uitgebannen. En dat is prima want roken is een recht, daar gaat de overheid niet over.

183 - **Gaston Hestiat** - Wat mij betreft wordt roken teruggedrongen tot achter de eigen voordeur, wat je in je eigen huis doet, moet je zelf weten.

184 - **Marscha ter Haar** - Ik als rook verslaafde ex-roker (je kan wel gestopt zijn, maar dan ben je nog steeds verslaafd), vind dat er een verbod moet komen zodat er geen nieuwe rokers bijkomen. En dat verbod moet zich richten op nicotine houdende producten. De generatie die nu rookt, laat hun op de een of andere manier hun

rokertje krijgen vergoed hulp bij stoppen. Maar zorg dat er geen mensen meer kunnen starten. Ik zou zelf willen dat ik nooit begonnen was destijds.

185 - **Rick Van Geest** - zie hier veel oordelen. even op de plaats zetten. 1. zij die roken doen dat bewust zij weten dat ze korter leven - dat is goed want minder pensioen ... 2. de pfas/ micro plastic hoor ik hier ook niemand naar klagen - wat wel een groter probleem dan het mee roken op een terras ...

186 - **Anoniem** - J Hanegraaf Ik ben een roker al meer dan 60 jaar, het roken van een sigaret heeft mij nooit doen veranderen in een andere persoonlijkheid, zo heel anders is dat bij alcohol of drugs gebruikers. Een verbod op roken is geen garantie op zuivere lucht, en dat is zeker niet de schuld van de rokers die ligt bij de gesubsidieerde fabrieken met hun kwalijke uitstoot.

187 - **Minze Broersma** - Op terrassen moet het direct verboden worden. Die verschrikkelijke stinklucht is niet te verdragen als je lekker zit te eten. Ik moet wel vervolgens de volle pont betalen voor mijn eten waar ik niet van heb kunnen genieten. Ik heb wel eens overwogen om korting te vragen omdat het eten mij niet smaakte. Alternatief is om als een zombie binnen te gaan zitten met het mooie weer.

188 - **Wendy van Lienen** - belachelijk, de overheid verdient veel geld aan het roken. En stoppen kun je het toch niet. Nu gaan de meeste naar Duitsland en Luxemburg. We worden een regeltjes land.

189 - **Tijmen Folmer** - Wat een onzin. In een maatschappij waar allerlei vormen van soft- en hard-drugs steeds sociaal geaccepteerder worden, is een sigaret de grote boosdoener...? Politiek populisme ten top; het is impopulair tegen drugs te zijn dus iedereen is voor, maar het is populair tegen roken te zijn dus iedereen is tegen. Meten met twee maten noemen we dat. Laat rokers toch lekker met rust, anders mag je drugs, suiker, alcohol etc ook gaan verbieden.

190 - **J. Bobeldijk** - Aan al die zelf benoemde experts die hele betogen houden over gezondheid en verzekeringspremies, denk je ook zo als je weer een vette hamburger in je giechel schuift of een half verkoolde stukje gemanipuleerd 'vlees' van de BBQ verorberd en dit wegspoeld met een halve fles wijn? Beter maak je je zorgen om al de pfas verbindingen in je voedsel en drinkwater, of om al die genetisch gemanipuleerde troep die we importeren. Stap eens uit die stinkauto en op de fiets. Wel met helm en gasmasker hè!

191 - **Leon Dijkstra** - Of we houden op met dit gezeur en accepteren dat er gerookt wordt. Of we verbieden het net als op Sri Lanka.

192 - **Peter Kortekaas** - Agnes Traappeg, mee eens hoor, hier zijn we lekker selectief, vooral als het "mij niet betreft". Roken ruik je, inderdaad, maar wanneer je in je auto stapt veroorzaakt je giftige uitlaatgassen en bergen fijnstof, ook niet zo gezond voor je, sterker, dat ademen wij allemaal de gehele dag in. Dus ook hier, kijk nu eerst maar naar jezelf.

193 - **Corné Van Dongen** - Als roken verboden moet worden, moet dat ook voor alcohol en drugs gaan gelden. Want ook daar gaan een hoop onschuldigen aan dood. Maar ik blijf roken niemand die mij daar vanaf kan helpen!!!!

194 - **Jelmer Bouma** - Geen algeheel verbod. Echter ben ik zeer voorstander om het vanaf de jeugd te verbieden. Dat zou betekenen dat iedereen die is geboren in 2010 en later nooit peuken zou mogen kopen.

195 - **Eduardo Moreno** - Onzin, nee ik rook zelf niet. Laat de mensen het zelf bepalen.

196 - **Kevin van Beurden** - Niet rokers zullen nog schrikken hoeveel meer ze belasting mogen gaan betalen als roken algeheel verboden wordt

197 - **Sander Berkhout** - Pure onzin, dit mag nooit verboden worden. Waar houdt het dan op? Straks suiker verbieden, drank, vlees? Ik ben geen roker, nooit gedaan. Maar we leven niet in een dictatuur!

198 - **Wijk** - een rookvrije generatie is t doel. ik heb in de psychiatrie nog nooit een jongere opgenomen die agressief, psychotisch of compleet van de wereld was door tabak. Wel door "gelegaliseerde" wiet en alle partydrugs. partydrug die "getest" kunnen worden op feesten, waardoor het lijkt alsof dit gelegaliseerd is. wiet en partydrug brengen onze jongeren veel meer schade toe. Jannie Wijk

199 - **Wim Jongeneelen** - Oké algemeen rookverbod, goud idee zou je denken. Maar klopt dit wel. Als niet roker, en zeker geen anti roker. Verbaasd ik mij nog steeds, dat er jongeren onder de 18 roken. Weliswaar niet meer zoveel als 50 jaar geleden. Maar toch roken er nog jongeren. Hoe komen die aan sigaretten? Ik denk dat de ouders, eens beter voor gelicht moeten worden.

200 - **Marjolein Parée-Meijer** - Andere mensen kunnen wel zoveel willen en je verplichtingen op leggen, maar een echte roker/ster blijft dit toch wel doen als die dit wil. Laat ieder mens in zijn/haar eigen waarde en respecteer dat eens voor altijd.

201 - **Wijk** - roken is minder kwalijk dan wiet en pillen.... en daar wordt gedoogd. psychiatrische problemen, agressie en opnames in de psychiatrie zijn geen uitzondering meer. dat heb ik nog nooit gezien bij een sigaret of shaggie.

202 - **Martijn Sprik** - Nou ja....dan ga ik maar aan de drank...volgens mij net zo dodelijk als een sigaret, maarja dat verbieden ze nog niet

203 - **jan nagel** - Het zal me allemaal een zorg zijn... Maar een directe stop op die ellendige filters die overal op straat worden gegooid zou een hele verbetering zijn.

204 - **gert vries** - De prijzen verlagen. Laat mensen zelf beslissen, maakt het ze niet nog moeilijker om gezond te eten. 5 euro voor een pakje sigaretten is een acceptabele prijs. De overheid is nu gewoon degene die het meeste verdiend aan roken. Bijna 9 euro accijns op een pakje sigaretten van 20 stuks. Dat maakt de overheid de grootste drugsdealer van Nederland. Niet te verantwoorden, tenzij ze al dat geld uitgeven aan hulp om te stoppen, maar dat doen ze niet.

205 - **Roël Winter** - We leven tegenwoordig in een wereld dat je vanalles wordt opgelegd en gedwongen om mee te doen met de massa,mijn motto is leven en laten leven iedereen zou moeten weten wat hij of zij niet of wel kan en mag doen dus als je wilt roken zou je dat zelf mogen beslissen vind ik, dat zelfde geldt voor auto rijden ook zo milieu onvriendelijke.

206 - **M Zonneveld** - Ik rook zelf niet maar deze waanzin moet stoppen als mensen willen roken prima, er zijn al genoeg regels om het te ontmoedigen ingevoerd. Laten ze in Den Haag eerst de echte problemen maar eens op gaan lossen.

207 - **Karel Vermeer** - Ben zelf geen roker. Maar de reacties van de niet rokers is ontzettend hypocriet. Volgens mij leven we nog steeds in een vrij land. Roken is in alle cafés en restaurants verboden. Beste NIET rokers. Waarom niet jullie eigen rookvrije restaurants en cafés openen. Verboden voor rokers. En de rook cafés en restaurants verboden voor niet rokers. Nogmaals. Dit is een vrij land. Als iets je niet bevalt, blijf uit de buurt. Als het roken verboden moet worden, zo ook junkfood, alcohol, etc.

208 - **Glenn Chedie** - zeker algeheel verbod denk aan de meerokers en ook aan taxfree sigaretten moet afgeschaft worden

209 - **Jos Stift** - Ik ben inderdaad voor een algeheel verbod omdat roken een handeling is waar je last van hebt als je bij elkaar zit. Daarbij word je productiever als je niet rookt en het is beter voor je gezondheid.

210 - **Vincent Verstif** - Wat mensen niet begrijpen is dat wanneer er een rookverbod komt de regering het gemis aan accijnzen linksom of rechtsom zal verhalen op, ook, de niet rekenden want miljarden missen aan accijnzen? Geloof me dat gaat iedereen in zijn portemonnee voelen.

211 - **Leo Spaans** - hey altijd dat gezeik over hoe slecht roken wel niet is en dan nog maar te zwijgen over onze regering die allemaal regeltjes maakt om roken te ontmoedigen we zijn allemaal oud en wijs genoeg we weten dat het slecht is maar je kiest voor

212 - **Ron Köster** - De bemoeienis van de overheid gaat verder dan hoe dan ook. Een ieder moet kunnen en mogen beslissen wat hij of zij willen , en het is een recht . Jaren lang betalen deze mensen de meeste belastingen en nu mag dat niet meer.oke maar dan gaat de regering andere dingen verhogen met belastingen. Het is niet meer leuk in dit land

213 - **Frank Pulmanns** - Betutteling. Ik rook niet en vind het een smerige gewoonte, maar laat mensen alsjeblieft zelf kiezen wat ze doen. Aan de andere kant, de regels proberen te omzeilen zoals Morris hier doet moet ook keihard afgestraft worden.

214 - **James schuil** - belachelijk , bepaal zelf wat ik doe , en betuttelend Nederland , moet eens leren elkaar wat te gunnen en te respecteren

215 - **hans versteeg** - Ik ben geen roker, snuiver, slikker, vaper of spuiters en ik begreep van een rokende kennis van mij dat een pakje shag van 50 gram nu €25,00 kost (90% accijnzen dus inkomsten voor de regering denk ik?) maar laten we elkaar een beetje vrijheid gunnen want er komt steeds meer betutteling. Als je een stukje vlees eet moet je tegenwoordig ook al gemengde gevoelens hebben. Als mensen een kapitaal over hebben om te genieten van een sigaartje of sigaretje.., laat ze in hun waarde.

216 - **Henk Janse** - Tja. We hebben de vrijheid om alles te nuttigen wat we willen. Het bekende hellende vlak. Nu tabak morgen suiker overmorgen zout. Daarna light limonades daarna koekjes. Daarna mag je van je zorgverzekering niet meer skiën of racen of rugbyen. What's next?

217 - **Miriam Barendsen** - Nee natuurlijk niet. Wat je doet met je eigen leven valt onder zelfbeschikkingsrecht. Wat wel zou kunnen is een verbod tot een bepaalde leeftijd. Je kan voor mensen vanaf 30 niet bepalen of ze willen roken of niet. Wat is het volgende wat niet zou mogen...Stel een leeftijdsgrens in. Meer niet

218 - **Silvia Menting** - Wat is tegenwoordig nog gezond voor je ??? Kijk eens wat ze in je voeding stoppen.... Lekker in je tuin zitten en al die auto dampen inademen..... Rokers laten alles op grond liggen??? Nou, ik vind waar ik woon meer blikjes, flesjes alcohol... plastic zakken als peuken op de grond of tussen struiken. Pak drugs en alcohol aan....

219 - **ton van der Voort** - Maak zelf wel uit of ik rook of niet, heeft geen mens wat mee te maken, een totaalverbod is te belachelijk voor woorden 🙄 🙄

220 - **Jan Horick** - Begin met verbod op filtersigaretten, die onverteerbare peuken overal

221 - **John Voorden** - In de afgelopen decennia is er veel vooruitgang geboekt in de strijd tegen roken. Toch blijft tabaksgebruik wereldwijd een van de grootste gezondheidsproblemen. Hoewel er al veel maatregelen zijn genomen, zoals accijnzen en rookvrije zones, is het duidelijk dat deze inspanningen niet voldoende zijn om het probleem volledig uit te roeien. Een algemeen verbod op roken is noodzakelijk om de volksgezondheid echt te beschermen en de schadelijke

222 - **Elenore Pals** - die eeuwige betutteling

223 - **hans schamp** - Op terras en op straat verbod roken zou mooi zijn.

224 - **Ron vd Zwan** - Ik ben zelf geen roker maar ik ben ook geen voorstander van een overheid die zich met van alles en nog wat bemoeit en al moraliserend iedereen van alles oplegt. Als gezondheid het criterium voor een eventueel rookverbod zou zijn dan ben je nog wel even bezig omdat er nog zoveel andere ongezonde gewoontes te verzinnen zijn.

225 - **Tamara Broeders** - Vind het maar betuttelend, iedereen is toch verantwoordelijk voor zijn of haar keuzes! Wat mag er straks nog wel? En waar houdt al dat verbieden een X op? En nee ik rook zelf niet meer!

226 - **Nelly Dijkounou** - Als je alleen maar buiten komt adem je zoveel vuile lucht in, dat dat beetje nicotine ook niets meer uitmaakt. En als je op een terrasje gaat eten smaakt dat toch minder lekker door alle uitlaatgassen die je mee naar binnen werkt. Dus laat mensen die willen roken dat gewoon doen, alleen niet binnen in openbare gelegenheden. Buiten maakt het niet echt uit.

227 - **Sandra jongen** - Ach, zal het zin hebben? Ik rook zelf niet, maar mijn man wel. Er zijn vele familieleden van hem overleden of ziek door de sigaretten, maar aan stoppen wil hij niet denken. Valt ook geen gesprek over te voeren. Als iemand wil roken moet ie dat zelf weten. Maar klaag dan niet als je ziek wordt dóór die sigaretten.

228 - **Maikel Visser** - de hele wereld is gek geworden

229 - **W.A. Slootweg** - Heeft u toevallig ook de aflevering gezien van Oranjezomer vanavond. Wat een doodzonde dat roken. Maar wel glazen vol met alcohol op tafel! De ketel verwijdt de ketel dat hij zwart ziet. Lekker overal alcohol drinken. Hoeveel doden en ontwrichte gezinnen moeten er nog volgen. Alcohol is harddrugs mensen en kosten de maatschappij veel meer dan roken. Wanneer wordt men eens wakker.

230 - **annet voort** - Ja is goed hoor, maar weet dat alcohol de volgende is die een verbod krijgt (na vele belastingverhogingen en dat is al bezig) en dan niet piepen dan he?

231 - **JH van den Berg** - @ Frederic (Eric) C Neijndorff Phillip Morris is volgens mij al een tijdje weg uit Nederland , dat heeft veel ellende gekost in Bergen op Zoom , veel personeel de klos ,ook in huurders van het uitzend bureau , en voor veel onderhouds bedrijven waren in een klap hun banen kwijt

232 - **Jan Otten** - En dan allemaal maar aan de door Joost Sneller van D66 heel graag gelegaliseerde (soft)drugs

233 - **john dillewaard** - in wat voor een land leven wij nu er is totaal geen vrijheid meer nog ff moeten we ook een email sturen om te vragen wat we mogen eten maar ja veel rokers die zogenaamd zijn gestopt krijgen het voor elkaar dat ze willen dat iedereen stopt met roken hoe bedoel je democratie we leven in een kamp en hebben niets meer te vertellen

234 - **Sjorsia Asselt** - Verschrikkelijk wat een gezeur over dat roken en hoeveel mensen maken zich daar druk over? De hele wereld staat in brand, hebben jullie daar wel eens over nagedacht? Moet je eens kijken hoe het stinkt in oorlogsgebieden! Daar is dat beetje sigaretten rook niks bij. Hopelijk komt dat deze kant niet dan hebben we een groter probleem.

235 - **He Rol** - geen rook, maar nicotineverbod. Zijn alle trucjes vanuit de industrie ook in rook op

236 - **Dennis de Kok** - Dat er serieus mensen zijn die denken dat verbieden de oplossing is. Verbied het maar joh. Dan komt er via andere wegen goedkoper tabak het land in. En misschien zelfs met smaakjes! Maar laten we eerlijk zijn. Als voor de nietrokers dit de problemen zijn waar je je druk om maakt heb je toch eigenlijk een goed leven. Laten we eerlijk zijn.

237 - **Mark Kuijpers** - Alsjeblieft zeg, hoe vaak blijf je dergelijke stellingen lezen over roken? Wanneer komt bij eens de stelling wanneer er écht gehandhaafd gaat worden op hard- of softdrugs?! De toename van agressie in het verkeer en uitgaansleven + de toename van druk in de gezondheidszorg (want een pilletje, snuifje of een spuitje is toch ook echt niet zonder gevolgen) gaat een groter probleem worden als die paar rokers die nog overblijven aangezien alleen grootverdieners het nog kunnen betalen anno 2024.

238 - **Mattheus Chapel** - Typisch Nederlands overheid gedrag. Daarom dit mooie gedicht. Laat de koeien loeien, En de bloemen bloeien. En laat een ieder zich lekker met zijn eigen ding bemoeien !

239 - **Michel Schmidt** - Ik heb jaren gerookt en dat was een vrije keuze. Om te stoppen met roken was ook een vrije keuze. Zelf drink ik ook niet maar als ik een verstokte anti roker zou zijn dan moet er per direct een algeheel alcohol verbod moeten worden ingesteld. Dat geldt ook voor alle zoetwaren snoep en drank want diabetes loopt ook de spuigaten uit. Om nog maar te zwijgen over het stoken van kachels of het verwarmen van je douche of badwater want de mensen met COPD wordt als maar groter. Lekker woke!

240 - **Sjoerd Jerrit de Vries** - De zorg zal er geen cent goedkoper van worden en de belastingen die door tabaksverkoop misgelopen worden zullen alsnog op u worden verhaald. Maar vooral: hoe vrij zijn we nog in dit "vrije" land?

241 - **Gwen Comello** - Tabak afgezworen in 2007. Nu de wiet nog.

242 - **Richard Mol** - Het roken ontmoedigen is goed omdat mensen er lichamelijk en geestelijk ziek van kunnen worden, maar een totaalverbod is nogal radicaal, irrationeel en onnodig. Uiteindelijk gaat iedereen een keer dood aan één of andere ziekte, de één gaat dood door het roken, een ander gaat dood aan iets anders.

243 - **W.A. Slootweg** - Ik stel voor dat alle zeurende niet rokers op Ameland gaan wonen. Alleen niet rokers. Dan zullen ze wel weer gaan zeuren over de BBQ en vuurkorf van de buurman. Dus op naar Schiermonnikoog met z'n allen. Geen verbrandingsmotoren, roken, alcohol, fabrieks uitstoot, BBQ, vuurkorven. Zoek het lekker daar uit met

z'n allen. Heeft u last van mijn rook? Dan gaat u maar verderop zitten of wonen. Ben helemaal klaar met deze onzin. Huilie Huilie! Niet roken maar wel heel de buurt blauw stoken met de BBQ!

244 - **Astrid Beek** - Er moet eerder een verbod komen op nog meer regeltjes. We hebben nu al zoveel regeltjes dat de politie ze al niet eens meer kan handhaven. En als je het over roken hebt, begin dan eens met drugs, wettelijk verboden spul dat voor veel overlast zorgt maar waar niemand iets tegen doet.

245 - **Vonne Vos den Outer** - Vonne Vos. ik heb medelijden met alle ouderen die roken en het nergens meer kunnen kopen. mensen met lage inkomens die het niet meer kunnen betalen. Roken is een verslaving en verslaving is een ziekte. maar hulp om te genezen is er niet. Er bestaan geen klinieken in Afrika om van het roken af te komen.

246 - **martien vondenhoff** - Zelf geen roker aar dit gaat wel heel ver Laten we dan ook meteen de vuurkorven en openhaard verbieden .ook maar meteen vuurwerk en paasvuren opdoeken. Word er niet gezelliger op in Nederland
Martien vondenhoff

247 - **Nathan Vreeken** - Naar mijn mening zou roken verboden moeten worden. Voor schadelijke stoffen in voedsel gelden strenge regels, vervolgens mag je giftige stoffen wel gewoon inademen? Maar dit geldt niet alleen voor roken. Ook alcoholgebruik en de voedselindustrie (hoeveelheid vet, suikers en zout) zou strenger moeten worden. Je kan gewoon niet van een mens verwachten dat ze verstandige keuzes maken als overal suiker in verstopt zit en lekker eten of alcohol overal aangeprezen wordt.

248 - **arman Leetz** - Overheid is wel wietteller en verkoop het ook nog .wie maakt onze kinderen verslaaft dan aan cannabis deze overheid doet net of hun neus bloed wakker worden Nederland

249 - **Albert Minten** - Absoluut verbieden. Rokers willen altijd gelijk krijgen en tabaksfabrikanten verzinnen altijd nieuwe redenen, uitvluchten en manieren om mensen aan deze verslaving te krijgen.

250 - **Frederic (Eric) C Neijndorff** - Zo'n gigant als Philip Morris zal alles maar dan ook alles doen om te blijven functioneren en produceren. Gewoon geen bouwvergunningen verlenen voor het bouwen van hun fabrieken, PUNT.

251 - **JGA v. Bekhoven** - op terrassen moeten verboden worden want zitten ook gezonde mensen tussen ook als men eet

252 - **Anoniem** - Dennis Zegers Iedereen is verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid, gezondheid staat boven alles. Niet alleen voor jezelf maar ook voor de medemens. In het openbaar wordt geen rekening gehouden met de niet-rokers. Een algehele verbod hoeft niet perse maar op bepaalde openbare plekken zoals tram/bushaltes, dierentuinen, pretparken mag het best verboden worden. Waar wel een gehele verbod op moet komen is op wiet in het openbaar. Drugs, ook al is het softdrugs hoort gewoon niet op straat.

253 - **Rene Prins** - Dacht dat wij in een vrij land leven. Democratisch is toch dat iedereen mag doen wat hij of zij wil doen. Dat is in Nederland niet meer het geval helaas je krijgt de regels voor geschreven door de politiek. Geen fijn land meer dit Nederland

254 - **olaf Jansen** - Het moet per direct worden verboden, waarom moet je ongewild en ongewenst mee roken, het is smerig. Heb je thuis de ramen open staan krijg je de vieze rook van je burens binnen omdat ze buiten staan te roken, anders gaat het binnen stinken. Zit je een keertje op een terrasje wat te eten gaan er weer mensen roken, heerlijk die smaak in je mond. Ze moeten roken alleen nog maar op doktersrecept toestaan, en alleen nog maar in je eigen huis binnen roken, statiegeld op de filters ipv op straat gooien.

255 - **Robin Struik** - Wordt hier zoooo moe van!

256 - **Willem BROEKMAN** - Je mag binnenkort niets meer nu al, weinig gas gebruiken, weinig stroom, minder water, minder auto rijden, minder alcohol, minder nicotine, minder vlees, minder snoepen geen energie drankjes. Waar houd het nu een op met dat betuttelen.

257 - **Ruud de Vos** - Rokers gooien hun peuken en lege pakjes op de grond. Plantsoenen liggen er vol mee. Fijn al die (micro)plastics in het milieu. Om maar te zwijgen van die aso's die op het terras roken terwijl ik wat wil lunchen. Wat mij betreft verbieden.

258 - **Ron Van Der Graaf** - onzin ik vindt het te gek voor worden als iemand zijn leven lang rookt niet meer zou mogen roken waar bemoeien ze der eigen mee. waarde loos landt wordt het

259 - **Agnes Traappeg (Den Haag)** - Als je sigaretten verbiedt, moet je tegelijkertijd drugs en alcohol verbieden. Daarnaast moet iedereen elektrisch rijden om uitlaatgassen te vermijden (minstens zo slecht als roken) en mag de industrie (bijvoorbeeld Tata en kolencentrales) niks meer uitstoten want dat is ook schadelijk. Vliegtuigen stoten ook uit, dus vliegen in de ban. Wel consequent zijn en dan alles wat ongezond is verbieden.

260 - **Piet Schreuder** - Een verbod is Europees niet haalbaar dus deze vlieger gaat sowieso niet op. Wel ben ik er zeker van mening dat er rekening met elkaar gehouden moet worden omtrent rooklucht. Leef en laten leven.

261 - **Frank de Groot** - Er moet een verbod op nicotine komen, niet perse op tabak.

262 - **René Evertsen** - Alcohol maakt meer kapot dan je lief is, maar wordt gewoon in de super verkocht. Je mag niet op grote schaal zelf wiet kweken, tenzij je het mag van de overheid. Verkooppunten sluiten is buitenland-inkopen promoten. Ook de illegale verkoop stijgt enorm. De cijfers dat er minder rookwaren verkocht zijn, zullen uitgelegd worden als dat de maatregelen werken. Die volle winkelkarren bij de Kaufland zitten alleen niet in die cijfers.

263 - **Daisy Mastiff** - Ik ben zelf longpatiënt en word veel zieker van die vervloekte vuurkorven en open haarden die branden! Verbied die eerst maar eens daar heb ik meer last van dan een buurman die een sigaretje rookt ,kan mijn ramen verdorie nooit meer open zetten 's avonds!

264 - **Dera Durbin** - nee. ik ben geen roker, nooit gedaan. maar dit gaat te ver nu. een vrije land woon wij zeker niet in. en als hun klaar met roken, komt andere dingen aan. en zonder de geld van deze mensen moet wij allemaal meer belasting, enz betalen. wij hebben suiker belasting, sigaretten wordt echt duur, moet geen vlees eten. te gek voor worden nu.

265 - **Ronald van den Bosch** - @Henny Heger, die 'teller' gaat over PPM. Als je de hele dag de deur dichtdoet en een halfuur open, dan staat hij daarna logischerwijs -altijd- hoger als het enigszins waait, zeker in deze tijd van het jaar waar door de warmte van alles door de lucht vliegt. Ook graspollen etc. Je zoekt gewoon een reden om te klagen over je rokende buurman/-vrouw.

266 - **W.A. Slootweg** - Beste mensen, roken zal nooit totaal verboden worden. Daar zijn de volgende redenen voor. 1) Handel verplaatst zich net als drugs naar het criminele circuit. 2) Mensen die roken zullen massaal naar het buitenland gaan om hun rookwaar te halen. 3) Misschien de grootste reden, Economisch gewin voor de staat. Accijns, Minder AOW, Meer pensioenen in staatskas. Precies de reden waarom Tata ook lekker door mag stoken. Daar wordt iedereen ziek van.

267 - **Karin Blokker** - Buiten verbieden slaat nergens op. Die enorme prijsverhogingen ook niet. Echte roker rookt toch wel. Waarom wordt alleen daar moeilijk over gedaan en niet over alcohol? In elke super kan je het kopen en je ziet het de hele avond op tv. Niet alleen reclames maar ook in talkshows, quizzen, woonprogramma's etc. Waarom hoor je ze daar niet over? Omdat de dames en heren politici zelf ook maar wat graag alcohol drinken. Hypocriet dus. Laat iedereen zelf keuzes maken of leg alle ongezonde dingen aan ba

268 - **doortje van heumen** - Ja geen enkele uitzondering. Ook overal openbaar verbieden

269 - **Groen** - Ze zijn gewaarschuwd, niet stoppen dan zijn /worden de consequenties voor jezelf

270 - **Albert Jansen** - Laat de mensen zelf beslissen of ze willen roken en wat altijd die bemoeizucht van mensen die altijd denken dat ze zich moeten bemoeien met wat de mensen moeten doen ga werken dan heb je geen tijd voor deze onzin

271 - **Yvonne van Cleef** - Pure betutteling over drank en drugs wordt ook niet gezeurd! Ooit gehoord van een aanrijding of erger veroorzaakt door iemand die een sigaretje had gerookt? Ik niet ,in tegenstelling tot drank en/of drugsgebruik! En zo lang je in je eigen huis rookt vind ik dat dat niemand wat aangaat!

272 - **Rob Slinkert** - Ik ben altijd een fervent roker geweest maar ik ben alleen vóór een algemeen rookverbod als een joint roken óók verboden wordt.

273 - **Jan de Fries** - Menigeen die hier reageert dat roken gestopt moet worden, rijden wel in auto's die door de uitlaatgassen kanker veroorzaken. Zolang die mensen auto rijden hebben ze geen recht van spreken. Dus ook de auto's verbieden.

274 - **Nick van den Band** - Ik woon onder de 'rook' van de botlek, denk dat die paar gore nicotine stokjes verbieden geen verschil maakt. In Nederland vind ik het aantal 'openbare' rokers meevallen ten opzichte van omliggende landen. Gewoon wachtten op Brussel, zal vast wel wat komen.

275 - **Rob De Graaf** - Nee joh, laat de rokers lekker doorpaffen en vrijwillig accijns betalen, als ze allemaal stoppen gaat straks de accijns op benzine weer omhoog.

276 - **Daniël Donders** - Tja, das een moeilijke oplossing om te vinden. Ik vindt zoiezo dat alle kroegen, terrassen, campings, pretperken enz rookvrij moeten worden zodat kinderen, jongeren en niet rokers niet in aanraking komen met een ander zijn genot zeg maar. Daarnaast als iemand thuis wil roken prima toch, zolang de burens er geen last van hebben in de tuin naast hun maar das iets waar een goede buur wel uit kan komen.

277 - **Henny Heger** - Roken een privézaak? In mijn buurt rookt iemand op het balkon. Ik heb nu een airco die ook de lucht in mijn huis filtert en de kwaliteit meet. De teller staat normaal op 2, hooguit 4. Vorige week mijn balkondeur opgedaan terwijl het apparaat aanstond. Buiten werd weer gerookt. Tot mijn schrik liep de teller binnen snel op, naar 19, 26... dus snel de deur dicht. Teller liep nog door tot 32, en stond na een half uur nog op 11. En dat is van één sigaret. (En nee, geen autoverkeer hier).

278 - **Martin Munter** - Ach ja, hoe je het wend of keert, het is natuurlijk niet expliciet tegen de wet, maar wel tegen de zin van de wet. Het voorkomen van verslavend en een ziekmakend product. wat door dezelfde fabrikant wordt onderschreven, dit is laakbaar gedrag van een volwassen professionele organisatie

279 - **Hans de Laat** - Prima maar dan ook voor andere zaken zoals drugs en drank.

280 - **Jos Noordermeer** - Wanneer doet de in slaap gevallen Haagse politiek hier wat aan ? Aanpakken tabak industrie.

281 - **Barend Van der stel** - Herman brink/roken zorgt voor minder kosten in de gezondheidszorg door vroegtijdig overleiden en bespaart op AOW en pensioenen .

282 - **Jan Bisschop** - Ik weet dat het mijn eigen verantwoordelijkheid is dat ik rook. Ik ben rook sinds ik 16 jaar was. Ik ben nu 60. Ik ben ermee begonnen, in een zeer moeilijke en stressvolle tijd. En het gaf mij een soort rust gevoel. Ik heb meerdere methodes gebruikt om er af te komen. Niks heeft gewerkt. Wat ik regeringen in het verleden zeer kwalijk neem, is dat het verband, wat betreft de schade allang bekend was. Sowieso in de 50's. Het had in mijn kindertijd al aangepakt moeten worden. Schande. Reden: geld

283 - **Bea Den Engelsman** - Schei uit, een algeheel verbod invoeren omdat roken zo slecht is. Zeem je ramen en kozijnen een x en kijk naar dat zwarte plakkerige laagje wat je daar vanaf haalt, dat zit ook in je longen en ik rook niet. Natuurlijk is roken slecht maar a.u.b. niet schijnheilig doen alsof een verbod op roken schone longen oplevert.

284 - **Ronald Glissenaar** - laat iedereen toch zelf weten wat hij doet er komt toch ook geen alcohol verbod of een verbod op fadsfood ook super ongezond

285 - **agnes mooyman** - in vergelijking wat geeft meer problemen drugs of een sigaret helene

286 - **E. Kap** - Wie wil roken moet dat lekker doen. Maar dan wel daar waar anderen er geen last van hebben. Thuis, in de eigen woonkamer dus.

287 - **Matthijs Leeuwenburgh** - matthijs leeuwenburgh, compleet verbieden daar waar anderen er overlast van kunnen hebben! sowieso alle terrassen en evenementen

288 - **Carl Fuchs Heemskerk** - Gezien de gezondheidsrisico's, of beter gezegd gevaren, had er al lang al een verbod moeten zijn. De verliezen aan accijnzen wegen niet op tegen de medische kosten, oftewel, niet zeuren dat ergens anders de accijnzen verhaald moeten worden. Als je daarbij bedenkt dat roken meer schade en

slachtoffers maakt dan bv cocaïne, xtc en ga zo maar door, dan verbieden we te weinig, of beter gezegd, tolereren we heel veel schadelijkere drugs boven minder schadelijke!

289 - **Bale** - het wordt inderdaad tijd dat de sigaretten fabrikanten aangepakt worden, zij maken mensen verslaafd, dealers van drug worden ook aangepakt dus waarom de fabrikanten niet.

290 - **Cindy Hommelberg** - Ik heb liever een roker dan een alcoholist of drugsverslaafde. Wat doen rokers kwaad?? Er zijn zoveel dingen niet goed voor de mens. Maar hier zie ik geen kwaad in voor andere. Heb eerst t drugs en alcoholmisbruik eens in de hand.

291 - **Soedesh Jadoenath** - helemaal mee eens, een totale verbod hoeft niet van mij, als het maar niet in het openbaar gerookt wordt. Ik ben zelf astmatische en loop even door het centrum, dan staan er overal mensen te roken en er lopen ook aardig wat kinderen rond, laat het maar alleen in hun eigen omgeving roken.

292 - **Hans Schoenmaker** - Er word geroepen dit moet van Brussel ben nu in Italië daar heb je mega vape shops met alle smaakjes te kust en te keur laat iedereen in zijn waarde en anders moet de koning maar elektriek gaan rijden i.p.v. een Audi a8 scheelt een hoop uitstoot dus beter voor onze gezondheid

293 - **coen Velden** - we leven in een vrij land.

294 - **Thijs Landzee** - Ja, voor niet rokers stinkt het enorm. Maar ditzelfde geldt voor sommige mensen met een overdaad aan parfum soms. Dat het slecht is voor de gezondheid is ondertussen ook wel duidelijk, voor de jeugd eventueel nieuw Zeelands aanpak wbt verkoop alleen voor bepaalde geboortedatum. Laten we alsjeblieft de burgers ook af en toe zelf nog iets laten beslissen(gezond of niet) in dit overgereguleerde landje.

295 - **W. Snaauw** - Niet mee eens. Bemoei je gewoon lekker met je eigen leven. Maar dat is erg moeilijk voor de Nederlander. Er is geen enkel land waar zo gezanikt wordt als hier.

296 - **Natas Polder** - Daar gaan we weer. Nederland regeltjesland. Ik zeg leven en laten leven. Stop met zeuren ga iets beters doen

297 - **Martin Verbrugge** - Helemaal eens met de maatregelen tegen roken genoemd door de mensen hiervoor. Maar waar blijven de maatregelen van Europese en wereldleiders om strenge straffen op te leggen aan alle fabrikanten steeds iets nieuws te verzinnen om regels te omzeilen op zoek naar nieuwe slachtoffers om hen nicotineverslaafd en uiteindelijk ziek te maken. Ruime wetgeving waarbij de bewijslast bij de fabrikant komt te liggen met zware straffen en ruime bedragen om slachtoffers schadeloos te stellen.

298 - **foxy fox** - triest laten ze eerst wat doen aan de cocaïne en lachgas en al die dingen.

299 - **Wietze Schut** - bedenk wel, als er een algeheel verbod komt, moeten de inkomsten van de accijns toch ergens vandaan gehaald worden. reken er maar op dat autorijden en het terrasje flink duurder gaan worden.

300 - **A Van Kalsbeek** - Wanneer ze zo begaan zijn met de gezondheid van de burgers en dan met name van de jeugd moeten ze ook drank heel duur maken of verbieden. En al het ongezonde eten ook verbieden. Er vallen meer doden in het verkeer door drank en drugs dan door een sigaret. Vind het nogal hypocriet en zeer eenzijdig.

301 - **N Van Bussel** - Alle anti rokers vonden dat de rokers maar naar buiten moesten, nu zijn de rokers buiten en zeiken ze nog, geen 1 land doet zo moeilijk over roken als Nederland, hou gewoon rekening met roken als er mensen zitten te eten achter je op het terras of kleine kinderen achter je zitten, maar hou alsjeblieft je bek met achterlijke opmerkingen maken voor alle mensen die zelf natuurlijk perfect zijn

302 - **Paul Brummelkamp** - Sigaren graag een uitzondering

303 - **henk Brands** - Als ex roker, ik heb 35 jaar gerookt 4 pakjes zware van Nelle in de week, kreeg ik problemen met mijn gezondheid, o.a. een hersenbloeding en problemen met mijn longen. De neuroloog waar ik terecht kwam nam mijn shag af en verbood mij om te blijven roken, hij heeft ook uitgelicht wat er met mij gebeurt was, ik ben hevig geschrokken en ook direct gestopt met roken? Dat is nu allemaal 25 jaar geleden en ik ben er nog steeds, mijn gezondheid is sterk verbeterd maar de schade aan mijn hersens en long

304 - **wil Doorakkers** - Laat de mensen toch gewoon roken als ze dat willen. Drank richt veel meer schade aan.

305 - **F. Kamp** - Een verbod heeft totaal geen nut. Softdrugs zijn ook nog steeds bij wet verboden maar er zijn nog volop (stinkende) coffeeshops

306 - **Ritmeester** - In Nederland zou roken in zijn geheel verboden moeten worden. Laat rokers dat uitsluitend doen in eigen huis, tuin of bijvoorbeeld balkon. Daar kan ieder die niet van roken is gediend gewoon wegblijven!
Leo Ritmeester Rockanje

307 - **Huseyin Yalcin** - Per direct verbod op sigaretten.

308 - **Ron Leersum** - dat gezeur over roken in de openbare ruimte erg vervelend maar je zal naast iemand wonen met een tuinhaard of nog erger elke dag de bbq dat vind ik als roker erg vervelend maar daar hoor je niemand over en dan hoor ik nooit iemand over alcohol of sportblessures dat kost ook ons allemaal handen vol geld dus klein beetje begrip voor rokers zou is wel zo gewenst

309 - **HG Hazenberg** - Totaalverbod niet nodig, wel nu ook op terrassen

310 - **richard verhoog** - Roken is roken

311 - **Theo Minneboo** - Ik ben nu 69 en rook vanaf mijn 13e. Door de prijsverhogingen haal ik mijn shag nu vanuit Noord Holland uit Duitsland lekker goed voor het milieu. Ik blijf bewust roken. Geen verbod zal mij doen stoppen.

312 - **Julia van Damme** - Nou, gaat niet lukken hè, mits het op Europees niveau gebeurt. Ik lees nu al dat mensen naar Duitsland gaan voor hun peuk.

313 - **Herman Brink** - Ik heb en hekel aan rokers die vinden dat je mee moet roken. Dat iemand in een geel huis zich probeert dood te roken is prima maar in openbare gelegenheden niet kan je tegenwoordig meer gewoon naar de kroeg al je binnen kan komen zonder door de rookwalm te lopen. Restaurants heerlijk rookvrij. Scheelt belasting en geeft meer pensioen.

314 - **Jan Meijer** - Ja inderdaad en begin bij de jeugd vanaf bepaalde leeftijd en elk jaar met een jaar verhogen.

315 - **damien thorn** - Maar dan ook een alcohol verbod.

316 - **Mart Fens** - Allemaal lekker stoppen met roken, je kunt je geld beter aan je kids spenderen

317 - **ria schouten** - Wat een onzin allemaal. Laat ons zelf bepalen of we roken of niet. Beetje hypocriet, geen tabak wel coffeeshops. Zeikerds allemaal. leef je eigen leven en laat iedereen in zijn waarde en bemoei je er niet mee!!

318 - **koos de Kamper** - Dat het de mensen zelf zijn die het doen; roken eten drinken suikers moet men dan alles verbieden .Zelf drink rook ik niet ben goed op gewicht .Leg mensen hoge boetes op als ze bij de dokters komen met hoog overgewicht en symptomen die bij verslavingenpassen

319 - **A De Visser** - ik rook niet, maar ik ga ook niet voor een ander bepalen of zij nu wel of niet mogen roken. Dat is voor mensen een eigen keus waar we geen zak mee te maken hebben. En vind dat de NL overheid ook eens moet kappen met dat betuttelen, ze zijn immers zelf de grootverdieners aan de accijns op tabak....

320 - **A Verhelst** - Het wordt toch steeds gekker hier in Nederland en wát een overdreven reacties hier! Ik heb nog nooit gerookt, geen behoefte aan ook. Mijn man en een aantal kinderen wél, voornamelijk tegen de stress ivm ADHD. Ze roken buiten, vind ik helemaal prima. Dat álles naar de rook stinkt enz. vind ik zwaar overdreven. Ik gun de rokers hun pleziertje, ik heb er geen last van. Misschien moeten we eens wat meer van elkaar tolereren, ook al heb je zelf een andere mening...

321 - **Frank Nijhuis** - Een van de meest onaantrekkelijke dingen om te zien zijn rokende mensen.

322 - **Frenklin van Dartel** - obesitas verbieden nog te eten, alcoholisten verbieden nog te drinken. Rokers verbieden nog te roken. Brommers en Wagens verbieden. Dierenvoedsel en vis verbieden zielige beestjes. Dieren en attractieparken verbieden. Faber verbieden dat ze nog minister is enge vrouwtje. Online kopen verbieden, Mogen we nog iets in dit land met al die bemoeizuchtige mensen die overal een verbod op willen leggen. Kijk goed in de spiegel en verbied wat je dan ziet een klagende zuurpruim die het land kapot maakt.

323 - **ria abbing** - Nee Jo, lekker goed weg laten paffen die mensen. Gaan sneller dood en zijn een aanwinst voor de staatskas.

324 - **Ger Smolders** - En toch is het gek dat de mensen hier in Frankrijk ouder worden en gelukkiger zijn terwijl er nergens in Europa zo veel gerookt, gedronken en vet gegeten wordt. Volgens mij is het wel zo dat dure producten luxe uitstralen, en roken best een luxeproduct is geworden vanwege de prijs. En dat dat dan weer de reden is voor de jeugd om er mee te beginnen. Want duur is uitstraling en dus ook status, in Nederland dan, daar geven ze hier niet zo veel om.

325 - **Eddy De Brouwer** - Ik ben 69 en heb nog nooit gerookt. Vanaf mijn 7e levensjaar al astma. Altijd in een rokersomgeving gewerkt en nog nooit tegen iemand lastig gedaan als hij of zij in mijn nabijheid een sigaret opstak! Het is gewoon een klopjacht op rokers! De overheid slaat volledig de plank mis met de hoge accijnzen erop. Zoals zovelen al hieronder schrijven is het klasse justitie wat ze doen, de gemiddelde burger gaat eronder gebukt en iemand die het breed heeft... Er is een te grote bemoeizucht vanuit Den Haag

326 - **R Kopuit** - Mag helemaal verboden worden op alle publieke plekken en op andere plaatsen waar veel mensen bijeen komen. Alleen thuis en in de auto, vooropgesteld dat er geen kinderen wonen/bij zijn.

327 - **wil Belt** - iedereen zelf verantwoordelijk

328 - **André Baars** - Roken? Als iets de gezondheid van jezelf bedreigt en je slaat een aantoonbaar medisch advies in de wind moet jezelf voor de kosten opdraaien. Maarja daar zullen zorgverzekeraars het niet mee eens zijn. Arts zal zeggen dat het niet ethisch verantwoord is. Hmm, is het dan ethisch verantwoord om de kosten bij de gemeenschap neer te leggen in verzekeringsverband bij aantoonbaar medisch advies dat wordt genegeerd. Ik betaal namelijk mee in mijn premie voor diegene die eigenwijs zijn.

329 - **J.M.G. Ubben** - Iedereen moet zelf weten of hij of zij rookt maar ruim die vreselijke filters en peuken op

330 - **Suus verhaaren** - Ik dacht dat we in een vrij land leefden

331 - **Frans Winden** - In ieder geval op de terrassen, als je op een terras zit eten steken mensen naast je een sigaret op, smerig

332 - **Dirk Wolters** - totale onzin ieder Europees land mag je gewoon roken en doen dat ook dus Nederland hoeft niet voorop te lopen met deze onzin

333 - **HPCM van loon** - geeft weer eens aan mogen wij zelf niet meer beslissen wat we willen , misschien dan ook maar stoppen met sporten etc honderden mensen met kapotte knieën schouders overbelaste spieren...volgens mij zijn wij mensen en kunnen zelf denken...

334 - **Bert Kervezee** - gewoon knop om en stoppen met die rotzooi

335 - **marleen pientka** - Graag een rookverbod. Rookvrij wonen is er niet meer bij omdat men steeds meer buiten rookt.

336 - **Karin Bladel** - Ja. Komt er toch niet. Ze moeten ergens hun winst uit halen om nog meer geld af te troggelen van mensen.

337 - **Ton Volger** - Als roken verboden wordt raakt dit ook de niet rokers daar de staat verslaafd is aan de accijns op tabak! Dus gaan ze elders graaien om geld binnen te halen ook bij niet rokers. Burgers zullen blijven betalen van de wieg tot graf!

338 - **S Steers** - Ja heel graag een algemeen verbod op alle rookwaar en andere nicotinebevattende dingen. Vapen en wat er nog meer verzonnen mag worden. Niet alleen om (jonge, beginnende) rokers te beschermen, maar ook en vooral om niet-rokers niet ziek te maken, of het ademen onmogelijk te maken. Wie in eigen huis medicijn moet gebruiken omdat rook van de burens door de muur heen komt, wordt de vrijheid om te ademen/leven afgenomen. Vrijheid om te ademen & leven gaat voor vrijheid om te kiezen voor verslaving.

339 - **Ingrid Van dongen** - Wat mij betreft mag roken helemaal verboden worden: verplicht hierbij hulp inroepen vd huisarts. Al zet iedereen die rookt zijn eigen gezondheid op het spel, ook die van mij als een roker in de buurt van mij rookt. Mijn partner bijv. Al rookt hij buiten, alles stinkt naar de rook binnen en buiten. En kijk eens wat een

overlast met al die peuken die weggegooid worden op straat. Wat een idiote gewoonte is dat! Flink beboeten en de prijs van rookwaar minimaal verdubbelen in heel Europa!

340 - **Rein Maatjes** - Nee, dat wil ik niet

341 - **ben bontjer** - Ik begrijp deze actie niet. De verkoop van sigaretten daalt al sinds 2003 en jaarlijks continu steeds minder verkoop.

342 - **ruud lemaire** - ik heb 50 jaar 6 pakjes zware van nelle van 50gram per week gerookt!!,altijd in horeca gewerkt,en nu 12 jaar clean, dankzij hulp van familie cold turkey afgekikt, ben nu 1 van de exrokers die het meeste ageert tegen rokers (vooral de jeugd.),

343 - **Mo Teevens** - Ken iemand die 50 jaar flink heeft gerookt. Is nu 5 jaar gestopt. Onlangs geconstateerd dat hij COPD 3 heeft. Nu aan de pufjes. Longen zijn, ook al stop je, gewoon verpest. Hij klaagt niet, is de consequentie zegt ie. Ben wel blij want die stank als je op visite bent is geen pretje, kleding en haren stonken altijd. Ik heb zelf nooit gerookt (en gedronken) dus ik weet niet wat een verslaving is. Iedereen die het wel doet, ga je gang, maar later merk je de gevolgen!

344 - **Wil Matthijssen** - Oké en wat gaan we doen met obesitas en alcoholisten ? Geen eten of alcohol aan ze verkopen ?? Ik heb iemand gekend die alcoholist was Daar is een hele familie bij betrokken Veel verdriet Wat kwaad doet een roker dan behalve zichzelf ? Zo overdreven allemaal

345 - **eric rond** - Er komt niet veel goeds uit Amerika, maar de regel dat je in je eigen tijd en in je eigen huis mag roken, vind ik super ! Op het werk geen niet rokende collega's die minstens een uur langer werken dan hun rokende collega's en lekker altijd op een rookvrij terras zitten !!

346 - **Fab Brons** - Roken? In je eigen huis en verder niet. Geen overlast naar burens. Flinke boetes en ook handhaving voor peuken op straat gooien. Desnoods uren troep ruimen.

347 - **sjaak buijsman** - jnbuisman ze moeten eens op houden met dit gezeur maak zelf wel uit of ik thuis rook vind het prima hoor op sportvelden en horeca genoeg is genoeg

348 - **Cees Konings** - Waarom moeten mensen die graag een sigaret roken hiervoor een verbod krijgen. Als ik graag sterke drank bier of dope nuttig word mij toch ook niets in de weg gelegd. Laat men die graag rookt doen waar hij zin in heeft. Hij zij of ik nemen toch zelf het risico om hier ziek van te worden.

349 - **De Koker** - Ja lijkt me heerlijk

350 - **Arend van den Burg** - Je reinste flauwekul en dwingelandij. Een maatregel die een dictatuur niet zou misstaan. Als roken het enig ding is dat de gezondheid schaadt, is het misschien te overwegen. Nu is het een vorm van discrimineren van gedrag. Ik rook zelf niet, al 20 jaar niet meer, maar stop eens met al dit soort extremistische gedachten en maatregelen

351 - **W.A. Slootweg** - Beste mensen, ik heb al eens eerder gezegd dat er ruim 3 miljard aan accijns binnen komt door tabaksverkoop. Alleen tabak. Dus stel dat we allemaal stoppen. Waar gaan ze dan die 3 miljard vandaan halen? En het gezeur dat rokers geld kosten. De rokers gaan eerder en dus een deel van het pensioen, hoppa naar de staatskas. De rokers paffen ook uw oude dag bij elkaar. Er zijn zat Pensioenfondsen die beleggen in de tabaksindustrie. Omdat het een stabiele belegging is met een vast rendement.

352 - **Mo Teevens** - Het is toch van de gekke, mag in een supermarkt niet meer verkocht worden. Maar dan openen ze gewoon een tabakswinkel naast de supermarkt! Bijv. Jumbo. Ik neem toch aan dat bijv. KvK (of wie dan ook) goedkeuring moet geven of iemand een winkel mag openen. Bij mij in de buurt een tabakswinkel, niet van supermarkt. Wil je tabak uitbannen, dan moet je deze nieuwe zaken dus niet toe laten. Natuurlijk kan het in het buitenland gekocht worden, maar niet iedereen woont vlak bij de grens.

353 - **Chr. Durbois** - Deze verderfelijke bedrijfstak heeft zelf aangegeven hoe ze moeten worden aangepakt. Namelijk een totaalverbod op verkoop van alle producten waar nicotine in zit. Plus het aantal plaatsen waar men mag roken aanpakken, dat stimuleert het stoppen. Dus ook een rookverbod in auto's, dat bevordert ook de verkeersveiligheid. Maar ik zie dat met dit kabinet niet gebeuren.

354 - **Aad Kemp** - Er zijn genoeg rokers die met gemak de 100 halen.

355 - **John Went** - Verbied dan alles. Zout. Suiker. Snoep. Frisdrank. En alcohol.. Betutteling tot en met

356 - **Jan Borst** - kennen we nu normaal gaan doen en iedereen in zijn waarde te laten, zal een heel stuk rustiger worden iedereen hand in eigen boezem steken zich afvragen waar ben ik mee bezig om me met andere en andermanszaken te bemoeien, laat iedereen roken die dat wil, bemoeizucht over een ander wat die wel of niet moet doen stop met die bemoeizucht laat iedereen in zijn waarde wat zal dat een rust geven.

357 - **Jos Duurland** - Het probleem is dan er mensen zijn die anderen wat willen verbieden omdat dat goed voor hen zou zijn. Laat me een ding zeggen, deze mensen houden nooit op. Roken: eerst ziekenhuizen, toen alle openbare gebouwen, cafés, binnen, buiten, terrassen enz. enz. Ze gaan maar door, zullen nooit tevreden zijn. Het zelfde geldt voor alcohol, voedsel, opvoeding kinderen, publieke opinie, woke, politieke keuze enz. Ze houden nooit op. Als je een kopie van hen bent geworden is er nog iets wat beter voor je is.

358 - **Ridwan Alblas** - Nederland zou een voorbeeld mogen nemen aan het buitenland. Niet moeilijk doen over roken, maar ook niet over vlees eten of vliegen. Stoppen met afwijken van wat in de wereld gangbaar is. Dat maakt het leven stuk prettiger.

359 - **erik Sloothaak** - Waarom wordt er zoveel op het roken gelet als de overgrote meerderheid tegenwoordig overgewicht heeft? Als maar klagen over iemand die een sigaret rookt, maar niks zeggen over iemand die een fles sterke drank naar binne werkt. Hypocriet

360 - **Hans Otter** - Wel algehele rookverbod. Verkooppunten worden drastisch verminderd. Allemaal betutteling. Want je mag wel softdrugs kopen en gebruiken. Er wordt zelfs gesproken over legaliseren van harddrugs. De wereld op zijn kop. Wat is de volgende betutteling, drank en drankwinkels, snacks en patat en de snackbars. Laat iedereen zelf uitzoeken wat hij wil. In restaurants vind ik roken niet ok. Maar op terrassen, moet kunnen. Nou auto's ook verbieden langs terrassen, vooral in binnensteden. Betutteling is het

361 - **S Steers** - Helemaal voor een algemeen verbod op rookwaar en andere nicotine houdende spul! De vrijheid van de een om adembenemende stank te verspreiden stopt waar die andermans vrijheid om te ademen zonder ziek te worden overschrijdt. Ik heb ergens gewoon waar de burens rookten. Binnen en in hun tuin. Bij ons binnen hing rooklucht en moesten kinderen medicijnen gebruiken om niet al te benauwd te zijn. In de zomer konden ze niet buiten spelen in de tuin. Door stad lopen is onhaalbaar i.v.m. alle rook terrasjes.

362 - **Johan Smoorenburg** - Als een ander daar zijn/haar zuurverdiende geld aan wil uitgeven, doe je best. Er zijn al genoeg rookvrije plaatsen in ons land. En waar gaat de overheid dan de gemiste accijns halen - nog meer bij de weggebruikers of de alcohol drinkers? Er is meer dan genoeg bekend over de gevaren en gevolgen. En de huidige prijzen zijn al belemmerend genoeg.

363 - **Raymond van Dijk** - Ik vind dat als mensen willen roken het dan met de ouderwetse sigaret moeten en kunnen doen. De alternatieven zijn allen schadelijker. Als de overheid alle accijnzen van alle rookwaar in daar mee in de zorg speciek longafdeling investeert dan is er geld te over. Rokers leveren de staat enorm veel geld op. Ze leven korter hebben daardoor minder zorg nodig AOW en pensioen houden ontegelijk veel geld aan over wat niet hoeft worden uitgekeerd. Gun die mensen gewoon hun plezier.

364 - **Piet Zonder** - Dit geldt dan ook voor roken van wiet wat eigenlijk nog steeds verboden is.

365 - **Henk de Vries** - Helemaal mee eens. Totaalverbod

366 - **cathma michielsens** - Wat doen we met de koffieshops en t aller grootste probleem in Nederland, de drank.

367 - **Jack Hemert** - Het zal wel lekker zijn..? droge grauwe huid, stinkende adem, bruine tanden, gelige uitgeslagen mond en soms doet de snor ook mee, s' morgens slijm op hoesten. Als men moet lachen is dat van korte duur want dat volgt geheid een stevige hoestbui. Het kost enorm veel geld en na een bepaalde leeftijd zie je er doorgerookt uit en je stem...Je ziet, ruikt en hoort op afstand al wie er rookt. Het zal wel "lekker" zijn. Ga zo door, ik heb er geen last van, kost mij niets en zit ook niet in de rook.

368 - **Hans de Vries** - gelukkig heb ik weinig te pruimen met de Hollandse accijnzen, ben maandag weer ff wezen shoppen in Duitsland. scheelt 5 euro per pakje ha..ha...

369 - **John Splinter** - Pakje 100 euro maken

370 - **Dick Hartog** - Zolang de roker geen andere mensen tot last is, zal voornamelijk zijn eigen gezondheid hier schade van ondervinden. Houtstook kan beter verboden worden. De rook hiervan veroorzaakt veel gezondheidsschade en vervuiling van het milieu. Het voordeel voor de samenleving zal veel groter zijn.

371 - **Aad Blom** - Weet je het is gewoon te gek voor woorden om roken te verbieden een hoop ouderen die roken al vanaf kinds aan eten vet en spek werkten hard werden niet dik en zoom dat ze de vetten verbranden en zijn nu aangewezen op mensen die een pakje sigaretten of shag voor hun halen ik ook rook al ruim 40 jaar rij nu naar Duitsland 12€ of 27 € dit kan en mag niet EEN EUROPA whahaha nederland is koploper mensen van eigen bodem uit te roeien Nederland sta op pik dit niet langer na roken ? Bier wijn

372 - **N Bouman** - Waarom elkaar zo moeilijk maken, iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag. Dus wie wil roken, ga je gang . Er zijn al genoeg regeltjes in dit land .. en praat nu niet over gezondheid zorg en kosten die daar uit voortvloeit... En worden miljarden over de balk gegoid.

373 - **Bijleveld** - Er is al een rookverbod! Weliswaar momenteel alleen voor mensen met een kleine portemonnee maar toch.... De hypocrisie van de overheid om onder het mom van gezondheid de staatskas met miljarden te spekken is ongehoord. Een rookverbod wat mij betreft prima maar dan wel Europees, anders gaat het niet werken. Tot die tijd direct de accijns op tabak verlagen tot een niveau dat gelijk is aan de ons omringende landen, is beter voor het milieu en lokale ondernemers! Dit wordt een klassenmaatschappij!

374 - **MC ten Hulscher** - Blijf van mijn privéleven af het is een keuze of ik wel of niet rook of drink. Ga je bezighouden met zaken die echt nodig zijn in dit land en dat geldt niet alleen voor de politiek maar ook voor medici en het volk wat wat te zeuren over hoe wij moeten leven.

375 - **Paul Lamote** - Stop met dit soort betutteling.

376 - **Astrid van Eijgen** - Ik wordt niet goed van al dit gedoe. Doe wat je wil doen. Wie bepaalt wat er goed of fout is voor een ander. Elke keer dat gezeur om een sigaret. Wat is het volgende? Mogen we nog wel ademen zoals wij willen. Of wordt dat binnenkort ook bepaalt

377 - **Bannink** - In een democratie houdt de vrijheid van de één op daar waar het de vrijheid van een ander belemmert. Zolang rokers anderen niet belemmeren, kunnen ze wat mij betreft roken wat en wanneer en hoeveel ze maar willen. . Ik ben daarbij voorstander van de herinvoering van (heel kleine) rookcoupés in de trein, waar de raampjes niet open kunnen. Die zitten dan propvol en zonder zuurstof en niet-rokers hebben in de rest van de trein veel meer zitruimte. Lijkt me heerlijk.

378 - **Rigo Loozekoot** - Kinderen willens en wetens zwaar verslavende, dodelijke producten verkopen, wat tabak is, kan ik niet anders dan crimineel gedrag noemen van zowel tabaksfabrikanten en iedereen die daar geld aan verdient. Dat verbod moet er zo snel mogelijk komen.

379 - **Ad Pfaff** - Verbied ook het leven gelijk Dit land is compleet gestoord De eerste beste persoon die ziek word van leven niet helpen in het ziekenhuis wand tja leven is gevaarlijk blijf lekker thuis daar is het veilig en verbied ook alcoholische dranken auto's al het gevaarlijke werk die er bestaat Als ik wat mis zeg het maar Net of roken zo gevaarlijk is het leven is gevaarlijker Gasten die op terras drinken die moeten ook maar stoppen Simpel trek gewoon de alcoholische dranken van tafel is ok verboden

380 - **Ferry Veenstra** - Vapeverbod, goed idee.

381 - **Koos Oorschot** - Ik vind dat de mensen zelf wel kunnen beslissen of ze wel of niet willen roken. Ik zelf heb nog nooit gerookt maar ik stoort me er niet aan als iemand rookt. Maar een minderheid dramt maar door als het om verbieden gaat precies zo met de fietshelm.

382 - **Marc De Hoogh** - Hoe eerder hoe beter! Ik ben helemaal klaar met dat gore gepaf!

383 - **Xiao Neng** - Er moet zo veel en elke keer moet je weer meer. Moeten, moeten, moeten. Begin op een punt te komen waar ik helemaal niets meer moet en mijn eigen plan trek.

384 - **Amita Pultoo** - Kappen met roken en anders niet in aanmerking komen voor een ziektekostenverzekering of meer laten betalen t.o.v. mensen die gezond proberen te leven.

385 - **Wijnie Strik** - Laat iedereen voor zichzelf beslissen

386 - **eddy koolbergen** - niet verbieden, van roken is nog nooit iemand doodgegaan, kan het misschien versnellen. drinken is ook slecht, nierfalen of de lever kapotgezopen ophouden hiermee, leven en laten leven. en trouwens we ademen ook heel veel vieze lucht in. en wie moet dan de verloren accijns betalen? en anders hypocriete regering DIRECT Verbieden roken en drinken.

387 - **Jari Litmanen** - roken moet kunnen maar mensen moeten er geen last van hebben.

388 - **henk linde** - Leven en laten leven

389 - **Bram van Hanegem** - Hele vreemde rare tijd leven we in..... We vinden maar van alles van van alles door ons scherpje....

390 - **Gerard Mensink** - Het is te verwachten dat mensen die verslaafd zijn paniekerig reageren als hun drugs in gedrang komen. En wie geeft ruitelijk toe dat hij niet zonder kan? Dat is namelijk toegeven van zwakte terwijl de verslaving een ziekte is. Het kost heel veel moeite daarvan af te komen. Dat de overheid zich daarmee bemoeit is logisch want de maatschappij draait op voor de gevolgen.

391 - **Theo Tiggehoven** - Dit is je reinste onzin ten top, alle Nederlanders moeten dan extra belasting gaan betalen om de verliezen van takak accijns te compenseren

392 - **W.Z. Zuid** - Nee hoor, mensen mogen van Mij roken. Maar geen hinder voor anderen en peuken opruimen. Nederland op zijn smalst, tabak verboden en drugs legaal of zo goed als legaal verkrijgbaar. Idem voor alcohol. Een tevreden ex roker die het nu heel vies vindt.

393 - **Kees Brul** - Wat een betutteling allemaal. Iedereen moet zelf bepalen wat ze willen. Dit land word gewoon te gek voor woorden, overal regeltjes en verboden. De belastingdienst is blij met u.

394 - **Monica Smit** - Dat gezeik over roken moet eens ophouden. Ik ben zelf al 40 jaar rookster en heb schone longen. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen lijf en is niet te bepalen door overheid. Dan kan je chips, patat en alcohol ook wel verbieden. Hou op met die betutteling

395 - **Pien Pepper** - Ik snap roken niet. Het is duur, het stinkt, dus de roker stinkt. Je kunt eraan sterven en je geliefden ook. Rare hobby. Ik heb astma... Van mij mag het verboden worden.

396 - **Jean Pierre Smallegange** - De bemoeizucht van alle soorten overheden en maatschappijen beïnvloeden constant de levenssfeer. Je kunt zelfs als volwassene niet bepalen wanneer je wilt sterven. Het wordt tijd om geen rekening meer te houden met bestaande wetgeving. Laat ieder zelf beslissen en het niet aan het kapitaal overlaten.

397 - **Paul v.d.Loo** - Grote onzin mensen kunnen zelf beslissen in hun leven

398 - **jolanda boer** - Daar zullen criminelen heel blij mee zijn. En hoe zit het met de staatskas, hoe gaan we die dan vullen?

399 - **Hermine Vos** - Iedereen bepaalt zelf of er wordt gerookt of niet. En ook of er wordt gedronken, lekker vet gegeten en alles wat erbij hoort. Ja ik rook, want ik vind een sigaretje lekker. En ik steek er zo maar eens eentje op.

400 - **Heidi Boshuis** - Inderdaad, ik begrijp niet dat ik naar rook moet stinken omdat iemand zonodig moet roken. En dan ook de gezondheid schade die je oploopt. Rode ogen, hoesten, alleen als ik mee moet roken, anders heb ik daar geen last van.

401 - **eddy koolbergen** - Néé, tuurlijk niet er is nog nooit iemand van het roken doodgegaan van het drinken wel, nierfalen of de lever kapot gezopen, we ademen meer giftige stoffen als we op straat lopen, zit kankerverwekkend stoffen in ons eten toch ook? Leven en laten leven zou ik zeggen. En de regering kan toch niet zonder de accijns die ze daar mee ophalen. Dan heel kort door de bocht direct drank en roken verbieden.

402 - **henk Stok** - een tevreden roker is geen onruststoker, waarheid als een koe, stop met dit pestgedrag naar burgers.

403 - **Rene Veen** - Ik heb zelf nooit gerookt, maar ik vind dat rokers steeds meer als melaatsen beschouwd worden, tot ah schofterige toe! Er wordt dik accijns betaald, zodanig veel, dat ze extra gezondheidszorg hier makkelijk van kunnen betalen. Van een roker verwacht ik wel, dat als de wind verkeerd staat, de roker stopt met roken, dan wel netjes hoort te reageren indien men er last van heeft. Maar niet meer dan dit, de roker heeft al heel veel ingeleverd!!

404 - **Martijn Strasters** - Roken is hartstikke slecht voor je gezondheid, drinken ook, snoepen ook, fastfood ook, niet bewegen ook, teveel sporten ook (blessures), te hard rijden ook slechtje kunt de lijst oneindig lang maken. Laat ieder zijn eigen keuzes maken en laat de overheid haar burgers als volwassen mensen beschouwen.

405 - **Nico Janssen** - Als ergens over de weekmarkt loop, of in de stad, het strand etc, overal wordt ik gedwongen die smerige sigaretten en shag lucht in te ademen, verbieden zal wel niet mogen, zit dus maar één ding op, nog meer accijns en beter handhaven op plaatsen waar je niet mag roken, stations etc. Vapes direct verbieden. maar aangezien veel van onze "beleidsmakers" ook roken, zal er van handhaven niet veel terecht komen.

406 - **M. Schwartz** - De regering is goed in alles verbiede en burgers betuttelen, maar ondertussen vullen ze hun zakken met alle accijnzen en belastingverhogingen. De grote bedrijven lachen zich te pletter, denk maar aan de bierbrouwers en supermarkten, vroeger had je acties nu dat niet meer mag van de regering verdienen ze daar goud aan, betaalde je een paar terug 12 tot 15 euro per krat nu betaal je 16 tot 20 euro per krat en voor sigaretten meer dan 12 euro. Vind je het gek dat de mensen over de grenzen choppen. R

407 - **Gabriel Van der leest** - Ik hoor niemand over drugs etc. Sinds de invoering van de rook verboden is het gebruik van drugs explosief toegenomen. De sigarettenfabrikanten maken zo'n 70 miljoen winst per jaar. De drugsbazen 25 miljard per jaar. Dus...wie zit achter die rookverboden?

408 - **am Bubberman** - We doen ook niet aan een drankverbod. Drank levert meer doden op in het verkeer dan roken. Roken mag geminderd worden, maar niet ten koste van alles. Roken moet mogen. Ik heb gerookt; 180 per week. Gestopt. Ik wil niet meer, maar weet hoe lekker het kan zijn. Laat de rokers Roken, en kiezen wat ze willen. Als jij tegen bent, doe dan iets anders, en laat de ander

409 - **Rob Hoek** - Gewoon door blijven roken.. We leven nog steeds in een vrij land.

410 - **Birgit Geurts** - Roken is geen keuze, het is een verslaving. Deed je het vr om "erbij te horen" dan zit het in basis (thuis) al niet goed. het wordt al snel een copingmechanisme voor emotionele zaken. Wil je een algeheel rookverbod dan hoort er ook de juiste coaching bij met mensen (die er echt verstand van hebben) om de mensen eraf te helpen: wat voor de meesten niet lukt omdat het probleem van emotionele aard is en niet rationeel. 70% vd huidige rokers zal totally lost zijn bij zo'n verbod.

411 - **Alexander Roeters** - Ja maak het maar verboden. Goed voor criminelen om nog meer geld te verdienen.

412 - **chris werensteijn** - buiten op terras is prima wat is daar tegen.

413 - **R. Broekhof** - Een algeheel rookverbod zou fantastisch zijn. Zelfs buiten op terrassen word je uitgerookt. Té goor. Vapen, roken en alle 'slimme' alternatieven verbieden. De illegale handel zal wel aangezwengeld worden, maar als je nergens mag roken, wordt het snel zichtbaar als er wel wordt gerookt.

414 - **Rob de Vries** - @Marianne Straten, ik weet niet in welke wereld jij leeft, maar als het buiten 30 graden is en de zon schijnt volop moet je sowieso de ramen en deuren gesloten houden om de warmte buiten te houden. Als de zon dan in de avond onder is, moet je alles opengooien 🧑🏻

415 - **Henk Immers** - worden al genoeg gedomineerd door de regering genoeg is genoeg leven niet in een kamp

416 - **pieter jakob bijsterveld** - Als we nu eens eerst het drugsgebruik gingen aanpakken, maar nee dat is niet schadelijk hoor. De overheid wil zelfs bepalen wat we eten, stop met al die bemoeienis

417 - **Sander den** - Lekker huisje op de hei nemen dan laat iedereen doen in zijn eigen huis wat die wil . Gezeik met die niet rokers , je mag nergens meer roken laat iedereen dan lekker thuis doen wat die wil en z'n sigaretje roken

418 - **Anne Fleur Verbeek** - We zijn hard op weg een controle staat te worden. Toch vd zotte dat de overheid zich overal mee bemoeit. Nu nog een digitale munt en digitaal indentiteit systeem en de overheid kan alles bepalen.

419 - **Jilles Valk** - Eerst maar eens een drankverbod. Dronken mensen zijn soms agressief en maken ongelukken in het verkeer. Tevens is drank ook slecht voor je, waarmee ik roken niet wil goedpraten. Wedden dat geen enkel parlamentslid dat voor durft te stellen. Beide verbieden is gezonder voor Nederland, nadeel van ouder wordende mensen; zorgkosten (bovendien geen personeel), langer AOW en pensioen en langer huizen bezet houden. Economisch maar eens de voordelen en nadelen uitrekenen.

420 - **Marcel Visser** - Hou is op met wat we allemaal moeten. Er is veel slecht. Mensen willen dat. Kan je niet krijgen? Dat denk je maar. Andere landen doen dit niet. Ga niet opnoemen wat nog meer moet verbieden. Iemand die longkanker krijgt door roken wist al dat ie dat kon krijgen. Zijn lijf. Bemoei je er niet mee. En kostbaar? Nou, wat denk je hiervan: we verdienen eraan als ie het krijgt. Kost niks.

421 - **Marianne Straten** - Ik heb 40 jaar gerookt, en 10 jaar geleden gestopt, maar dar gezeik over verbod, dan moeten ze barbecueën ook verbieden, want daar heb ik last van en moet ik met 30°de ramen en deuren sluiten en de was binnenhalen, hou toch op.

422 - **Fred Swaneveld** - Hoever gaan we in het betuttelen van de individu? Verbied roken in openbare ruimten en op terras. als je een algeheel verbod uitroept, dan wordt de sigaret een harddrugs met alle gevolgen die daarbij horen in het criminele circuit.

423 - **Rob Gortzak** - Tuurlijk kan je het verbieden, maar ja handhaven is niet makkelijk. En het blijft toch gebeuren.

424 - **Erik van Meurs** - Opvallend dat het heel veel negatieve reacties zijn van rokers. Maar ja, die zijn allemaal hartstikke verslaafd natuurlijk.

425 - **Mark Blaak** - lekker roken, lekker drinken als je daar zin in hebt; baas in eigen lijf toch? Maar wel ff zelf de rekening betalen als je er onverhoopt ziek van wordt. Ik wil me namelijk niet bemoeien met wat iemand wel of niet doet, maar wens er niet voor te betalen vanuit ons sociale stelsel als het onverhoopt fout gaat met de gezondheid... 😊

426 - **Stefan Van Rooij** - Als er een algemeen rook verbod komt, moet er ook een algemeen alcoholverbod komen. Ook mag de overheid dan geen andere belastingen verhogen om de gemiste accijns (wat toch een aanzienlijk deel van de kosten van tabak momenteel is) op te vangen.

427 - **Hugo Van Oosterhout** - Nee. Ik rook niet hoor maar waarom deze heksenjacht? Er zijn wel ergere fenomenen in deze gepolariseerde samenleving.

428 - **Lia Stam** - Dan moet er ook een algehele drank en drugs verbod komen ,niet alleen de rokers aan pakken.maar dan ook iedereen die een verslaving heeft .

429 - **Hans de Ridder** - Ja, graag. Maar de Nederlandse overheid is niet in staat om ook maar iets te handhaven.

430 - **Rob Ouwerkerk** - Iedereen weet dat roken zeer slecht is voor je. Het ontgaat me totaal waarom hier nog steeds discussie over is. Ik begrijp wél dat de overheid zeer hypocriet is. Zogenaamd het roken ontmoedigen door het duurder te maken. Lekker makkelijk zoals gewoonlijk. En ondertussen wél miljoenen binnenharken en iedereen maar steeds meer laten meebetalen aan een inmiddels absurde zorgverzekeringspremie. Roken (en drugs) verbieden en eindelijk eens overal gaan handhaven, dan hark je nog veel meer binnen.

431 - **Rob Vonk** - voor iedereen die zegt alleen nog thuis roken dan ook alcohol alleen nog thuis gebruiken

432 - **Wim Versluis** - Laat iedereen lekker zijn gang gaan roken moet gewoon kunnen

433 - **johan benner** - Een algemeen verbod op alles dat schadelijk is voor de mens lijkt mij een onbegonnen zaak.

434 - **M. Zeeman** - Nee is een j Keuze die mensen maken.

435 - **John Hollander** - Een heel goed idee. Vroeger had je de methadonbus voor verslaafden (of tot nicotine- slaaf gemaakten), dus stoppen met de dit dodelijke middel. Asbest is ooit ook verboden, dus waarom roken gewoon laten toestaan is onbegrijpelijk. Overigens zou een verbod op houtkachels en vuurkorven ook een zegen zijn.

436 - **Jan-Sake Kruis** - Lekker laten roken, maar niet op het terras waar ik zit te eten of op andere openbare plekken waar ik in die stank zit. En de tabaksindustrie moet betalen voor de schade die ze aanrichten. Dat is dan logisch.

437 - **Edwin Beugelink** - En dan komt er een totaalverbod.! De overheid zal dan de gemiste inkomsten van de accijns op rookwaar ergens anders vandaan moeten halen bij de burgers. Wat schiet je er dan mee op.

438 - **Rob Vonk** - @alfred jansen dan ook allen thuis drinken en niet ergens anders meer want ik ben die dronken mensen ook zat ,wel zo eerlijk

439 - **Joost Hartog** - Als je wilt verbieden kan je dit doen vanaf een bepaalde geboortedatum. Dit zorgt ervoor dat je niet de verslaafde rokers straft maar zorgt ervoor dat er geen nieuwe rokers bijkomen. Het huidige plan van de regering lijkt te zijn om de accijnzen langzaam te blijven verhogen om verslaafde rokers niet te laten stoppen maar te gebruiken. Als je ze wilt laten stoppen is namelijk een verbod of verdubbeling van de prijs vele malen effectiever.

440 - **Ed van Bergen** - Ho! Mijne Vrienden. Ik verbied u te leven. Ga uzelf uitwissen, zodat uw ecologische voetafdruk weer non-existent wordt, zoals voorheen. Nee, nee. U begrijpt toch dat IK als scribent mijzelf nièt hoeft uit te wissen. Wat denkt u wel ! Wie moet anders al die morbide onzin schrijven in de panelen van dit Dagblad . .

441 - **Harrie Hendriksen** - Wederom, het aangeven dat andere zaken ook fout of schadelijk zijn, maakt roken niet ineens oké. Dus ja, laten we met roken eens beginnen?

442 - **Jaap van der Veld** - Roken helemaal aan banden is geen optie. Maar een goed begin is om bij sportverenigingen/parken een rookverbod in te voeren.

443 - **Michel van Drie** - Vooropgesteld ik ben zelf geen roker, en heb er ook een hekel aan. Maar laat in hemelsnaam iedereen gewoon genieten van wat hem of haar pleziert. Dan moeten we ook de joint gaan verbieden, die ruik je een uur in de verte al. En hou eens op met al die betuttelingen.

444 - **Rob Vonk** - @suzie doorn ok dan ook alchol verbieden ik ben al die dronken mensen meer dan zat

445 - **Angelique van den Heuvel** - Wat een onzin weer. Ook alcohol, vet zout,suiker weg??

446 - **Henk Dolman** - Stop toch eens met al dat verbieden ! ze maken iedereen stapelgek. wat hadden wij vroeger dan een fijne jeugd, geen mobiel, maar wel lekker op de (jeugd)camping staan met z,n allen wat drinken en eventueel een stickie of sigaretje en niemand zeurde erover, ook je ouders niet. het hoorde bij het opgroeien.

447 - **Hiltje Mijderwijk** - wat een onzin zeg,alle fabrikanten doen rare dingen.Denk maar aan het beetje zuivel dat bijv aan taxi word toegevoegd om de suikertaks te ontlopen.Overal zijn "gekochte"keurmerken en vinkjes voor.Olijfolie die eigenlijk geen olijfolie is,wijn en bier die gewoon in supermarkt verkocht worden rnnen zo verslavend zijn dan tabak.

448 - **R. van der Vooren** - gun ieder zijn genot ik heb lang en heerlijk gerookt. nu al jaren niet meer wel 12 kilo aangekomen is er nooit meer afgegaan .de rokersruimte vind ik ronduit smerig maar ik snap het wel laat een ieder vrij in zijn gedrag de ontzettende bemoeizucht leid tot niets . meer accijns leid tot smokkel en illegale handel.

449 - **Ruud van der Wal** - Zelf ben ik geen voorstander en rook ook niet, waarom een rookverbod? Ik zou zeggen ga eerst een verbod op alle pillen (die ongecontroleerd zijn) maken, hash, alles wat met verdovende middelen te maken heeft. Wie rookt weet wat de gevolgen zijn dat kan jaren duren voor je last krijgt en je spijskard er tevens mee de belasting, er mag niet overal meer gerookt worden, prima maar je hoort bijna nooit dat roken het leven ontregeld, in tegenstelling bij drugs, auto rijden onder invloed van drugs.

450 - **Sylvia van Hemert** - Ik word de hele dag uitgerookt door de burens, beide kettingrokers. Zitten in de tuin te roken, mijn slaapkamerraam kan dus niet open door hun gore gerook. ik vind dit echt aso gedrag.

451 - **Lieke Lems** - Ik woon in een appartement met een trappenhuis, onze benedenbuurvrouw rookt als een schoorsteen en wij krijgen de rook via onze deur naar binnen, het trappenhuis is ook vergeven naar de rook, ik heb al gevraagd of ze het afzuigsysteem in huis aan wil zetten.... volgens haar ben ik een anti- roker?

452 - **arie Bruine de Bruin** - Dat is een heel goed idee!

453 - **Hans Ultee** - 100% mee eens!!!!

454 - **h v.d. Elzen** - Nee dat moet niet. De overheid heeft zich niet te bemoeien met mijn ge of ongezonde keuzes.

455 - **willem Ham** - Vrijheid blijheid iedereen is voor zijn eigen lijf verantwoordelijk. Dus als je wilt roken oké zoniet ook oké. (Ik heb nooit gerookt.)

456 - **Patricia M Bierling-Reumer** - Mee eens! Je bent ook niet geboren met een sigaret in je mond :)

457 - **Kees Bouman** - Schei asjeblijft nou eindelijk eens een keer uit met dat bemoeien en betuttelen van andermans zaken. Ik ben 75 jaar en rook al bijna 50 jaar 60 sigaren in de week en ik geniet nog steeds van iedere sigaar. Als ik al die gezondheidsgoeroe 's had moeten geloven, had ik allang een houten overjas aangehad. Volgens mijn huisarts die een jaarlijkse check-up uitvoert is er geen centje pijn en raadt hij mij aan gewoon door te gaan met genieten van het leven.

458 - **Wollingham** - men moet het belonen met geld in deze tijd. Dan stopt de helft. victor

459 - **peter souer** - laat een ieder toch zelf beslissen wat hij of zij wel of niet wil. Ik rook zelf al 38 jaar niet meer, maar als een ander lekker wil roken, moet men dat zelf weten. Hou toch eens op met het betuttelen en met het bemoeien van ieders leefwijze.

460 - **C.M.A. Toorn** - Dat moet iedereen zelf weten als je maar zorgt dat een ander er geen last van heeft. Maar dat geldt ook voor wiet, alcohol, houtkachels enz.

461 - **Rob Vonk** - dus roken moet verdwijnen ik denk dat alcohol een groter probleem is en niet alleen voor de gezondheid maar vooral de mensen die ook nog eens agressief ervan worden .

462 - **Wim Beckers** - Nee, een algeheel rookverbod is definitief een brug te er. Vrijheid is het hoogste goed dat wij bezitten. In een vrije maatschappij past geen verbod zolang anderen geen schade ondervinden van mijn handelen.

463 - **Betty Kools** - Betty Roken zonder overlast te bezorgen moet blijven, heb nog nooit een roker het op straat of festivals overlast zien veroorzaken, wel moet je de opgerookte afval net als wat doen ook niet op straten, stranden, wateren, natuur zomaar achterlaten, laat niet na een aangenaam verpozen achter uw lege flessen of dozen zei mijn moeder altijd

464 - **Mathilde Van Vliet** - Nee! Er wordt ook geen vreetverbod voor al die obese figuren ingevoerd, een drank verbod voor alcoholisten, sufferds met hun wiet, coke, ballonnen etc. Dus: gewoon leven en laten leven en iedereen verantwoordelijk laten zijn voor zijn/haar eigen leven. p.s. dik zijn is NIET gezond, maar je kunt wel minder eten

465 - **Jh Post** - laat ze gewoon maar weer roken de mensen weten zelf ook wel dat het ongezond is

466 - **Martin Bönnen** - Ik ben zelf longpatiënt. Ik heb meer last van al die barbecues de hele zomer roken en van open haarden de hele winter dan van rokers. Laat die mensen lekker. Totaal geen last van. En wie zegt dat ie er wel last van heeft is gewoon een zeikerd. Totaalverbod op barbecues en open haarden a.u.b. (elektrische uitgezonderd)

467 - **jan weekers** - Er zal nooit een tabaksverbod komen anders loopt de staat miljarden € mis Daar komt bij dat iedereen het voor zichzelf moet weten of je wel of niet rookt

468 - **van Driel** - Wat zullen de voorstanders van dit verbod gaan klagen dat zij meer moeten gaan betalen als het verbod er echt zal komen

469 - **Kors Scheffer** - laat de mensen toch roken . Iedereen moet het toch zelf en dat het ongezond is .Laat roken dan verbieden op de terrassen

470 - **Joke Patist** - Natuurlijk moet er een algeheel rookverbod komen.

471 - **harry BUWALDA** - Yup! En natuurlijk zijn rokers het er niet mee eens, blah blah vertrutting, u bent gewoon verslaafd en een verslaafde zal het hier nooit mee eens zijn! Maar gewoon verbieden

472 - **Monique Helwig** - Ik rook niet, ook nooit gedaan, maar stop de betutteling

473 - **J.M.H. Palmén** - De staat heeft die belasting opbrengsten nodig voor de begroting in evenwicht te krijgen. Dit zelfde geldt voor alcohol voor benzine, diesel , stroom en gas etc. Hoe minder er wordt gekocht en/of verbruikt levert minder op voor de staat. Gevolg alles wordt door belastingen op de producten veel duurder. De sigaretten etc zijn prima voorbeeld ervan. Dus vooral geen overheid betutteling.

474 - **A.J Schie** . - maak ik zelf wel uit ze jagen ons allemaal naar het buitenland toe Luxemburg toppie 10.60 pakje brandaris

475 - **leo Willemse van Hamont** - Wat n onzin

476 - **J.W. Rademaker** - Helemaal mee eens, compleet verbieden.

477 - **Marie Heijmans** - Wat een onzin een algeheel rookverbod. Mogen mensen niet meer zelf bepalen wat ze wel of niet doen? Straks ook een verbod op de verkoop van fastfood, alcohol? Het is inderdaad een verregaande vorm van betutteling. De regering zou er niet om lachen als die belasting doe dan wordt misgelopen.

478 - **Claudia Bank** - Totaal verbod, dus ook op vapes en nepsigaretten. Roken doe je maar thuis.

479 - **JAN Klasen** - Laat diegene die voor zijn maar thuis blijven dan wordt er te min op straat niet meer gezeurd. En kunnen anderen vrij leven.

480 - **P Verhagen** - Nee! Wat is het volgende? Verbod op alcohol, vette snacks, vlees, frisdrank.? Hou op met de betutteling en laat iedereen deze keuze zelf maken. Volgens mij leven we nog steeds in een vrij land. Verbieden geeft alleen maar een averechts effect.

481 - **Anoniem** - Mensen die willen roken, hebben daar gewoon recht op. Zij halen inmiddels hun sigaretten uit het buitenland voor een betaalbare prijs. Dat de rokers de overheid meer geld kost, gaat er bij mij niet in. Drank en drugs is vrij, maar roken niet is de grootste onzin die alleen Nederland verzint. S. Taman

482 - **A.M. Rooten** - Wat een onzin. Natuurlijk is roken en vaperen schadelijk. Maar hoeveel alcoholisten zijn er in Nederland? Gaan we alcohol verbieden? We slikken ons tijdens het uit gaan te pletter. Coke, meth, assit en bergen pillen. Wat doen we er aan? Nauw gedogen. Blowen, zelfde verhaal, slecht voor je maar we gedogen wel. Natuurlijk moet je roken zien uit te bannen, maar de rest ook. Of verdient de staat te veel aan de belasting inkomsten?

483 - **paul eigjels** - Iedereen is zelf verantwoordelijk Als we alles verbieden worden we langzaam noord korrea

484 - **Bert Mansveld** - Er bestaan veel producten die verduveld slecht voor de mens en zijn omgeving zijn. Auto rijden, vliegtuig pakken, alcohol drinken, korfje vuur in de tuin, barbecuen, fatbikes, suiker, zout, oncontroleerbare jeugd, Israel, Hamas, Poetin en ik vergeet nog een paar honderd dingen. De betutteling in bijna alles veroorzaakt chagrijn onder de mensen. Gezien de belasting die een roker inmiddels betaalt, zou je hem moeten koesteren en een ereplaats schenken op het terras. Zeurcultuur overheerst echter.

485 - **evelien van der Horn** - Dan blijf je aan het verbieden. Vuurkorven, houtkachels, bbq, iedereen heeft recht op frisse lucht. Alcohol, fastfood, drugs enz. Allemaal hartstikke ongezond. Waar eindigt het dan?

486 - **Gert Groenendijk** - Alcohol, sport, fatbikes, illegalen, dope etc ?

487 - **Jan Willem Roos** - Volkomen zinloos, mensen blijven roken, ondanks een rookverbod, mensen laten zich, terecht, niet ringeloren door tegenstanders/overheden en dat is voor alcohol precies het zelfde. Leven en laten leven en stop met betuttelen.

488 - **P.E. van den Brand** - Algemeen verbod op tabak en allerlei aanverwante producten zou goed zijn. inkomsten voor belastingen zal op termijn ruimschoots worden gecompenseerd door vermindering zorgkosten.

489 - **Douma** - Neem als roker de verantwoordelijkheid om niemand er mee lastig te vallen., dan hoeft er geen verbod te komen. Bedenk dat niet rokers er last van hebben als je in openbare ruimtes rookt. Wanneer we een beetje rekening met elkaar houden zou er geen discussie hoeven zijn. Rookverbod bij sportverenigingen waar veel jongeren zijn is misschien wel een idee. Sporten is gezond, daar past roken en alcohol niet bij.

490 - **I Visser** - Ach, het scheelt weer veel pensioengeld.

491 - **Chris Teeken** - Dit is geen goed idee en dat weet iedereen. Voorlichting op scholen moet vele malen beter en confronterender vooral. Ouders idem. Die hebben geen idee wat snus of een vape is. Scholen zouden ouders samen met leerlingen kunnen voorlichten hierover. En dan is het verder leven en laten leven. Keuze is aan de individu.

492 - **Carla Antonisen** - Wiet is slechter voor de longen dan sigaretten, waarom dat gelegaliseerd ?

493 - **Richard Bol** - binnenshuis kan je niks verbieden maar buiten op straat wel als de overheid verbied om op steeds meer plekken de verkoop te verkopen dan moeten ze ook verdere stappen nemen naar een totaalverbod maar dat willen ze niet want dan lopen ze te veel accijnzen mis

494 - **J.H van Nieuwpoort** - Stop met deze vertrutting laat een ieder zelf bepalen wat hij / zij doen. En trouwens een algeheel rookverbod betekent behoorlijk minder inkomsten voor de schatkist.

495 - **Ramon Vork** - heel netjes uitgedrukt. Bemoei je met je eigen zaken, zijn wel ergere dingen.

496 - **W. Schrik** - Had al lang van kracht moeten zijn maar de overheid verhindert dit, bang zijnde stemmers te verliezen en lopen accijnzen mis. Daar geldt de één z'n dood is de ander z'n brood. En het brood is voor overheid!

497 - **Tonja Van Kampen** - Denk dat de overheid zal tegenwerken. Die moeten andere belastingen omhoog gooien

498 - **P.C. Mulder** - Het roken verbieden? Vraag 1, Hoe snel wilt men dan " de peuk " in het illegale circuit hebben. Vraag 2. Hoe w8llen de verbieden dit verbod dan " achter de voordeur " gecontroleerd willen hebben. Het soort roepen om een verbod zou eigenlijk verboden moeten worden. Er zijn zo ontzettend veel zaken die slecht zijn voor voor de gezondheidszorg het leven zelf. Een ex-roker. P.C. Mulder

499 - **Coby Van Es** - Ik liep laatst door het park in Breda, ik werd daar niet naar van de sigarettenrook maar van de wietlucht. Daar spelen veel kleine kinderen is dat wel verantwoord dan? Laten we eens ophouden met dat gedram.

500 - **Hu Pet** - Ieder woord dat we hierover vuil maken zijn er twee teveel. Roken is een keuze die mensen ZELF moeten maken en daar moet de overheid zich helemaal buiten houden. De gevolgen van het roken moeten ook door de rokers zelf worden genomen. Geef ons eindelijk weer eens stukjes van de regie over ons leven terug ipv alles kapot te regelen en dan alleen maar met controles, dreigingen, boetes, straffen, etc. te komen. Al die regelen praattijd kunnen we ons niet permitteren!

501 - **Albert Stoter** - Roken is bewezen kankerverwekkend. Iedereen die afschaffing beschouwd als betutteling is waarschijnlijk een roker en dus verlaafd. Logisch ben je dan tegen, maar elk weldenkend mens kan alleen maar voor een verbod zijn.

502 - **annette kuhl** - Absoluut een algeheel rookverbod afkondigen. Fabrikanten snappen het niet. Denken alleen maar aan winst.

503 - **Ester de Callafon** - Wat mij betreft zou er een totaalverbod mogen komen, maar ik rook zelf niet dus misschien heb ik makkelijk praten. Ik zie echter hoe moeilijk het is voor jongeren om niet te starten met vaperen of roken onder grote groepsdruk. Als jongeren moeilijker aan sigaretten of vapes kunnen komen, kan dat wellicht helpen om niet te starten.

504 - **Bram Oostdijk** - Dat is toch echt eigen verantwoording. Het handhaven is al niet te doen. Wel vind ik dat deze mensen meer moeten betalen voor de verzekering.

505 - **c de groot** - ja stoppen met dat vergif. en de tabaksindustrie moet boeten voor zijn schandalige praktijken

506 - **Herman Franken** - Ofwel de sigarettenindustrie plat bombarderen. De overheid is ongelofelijk schijnheilig in deze materie. Enerzijds de accijnzen maar blijven verhogen om de staatskas te vullen en anderzijds lopen de kosten van onze gezondheidszorg door o.a. de rokers gigantisch op. En die oplappende kosten worden dan weer door het betalen van ziektekostenpremies door ons allen betaald. En er zijn al velen die deze premies nu al niet meer kunnen betalen. Oplossing: rokers betalen hun ziektekosten.

507 - **fons Steijne** - Niet meer binnen roken prima maar gewoon in de buitenlucht lijkt mij geen probleem maargoed er zijn tegenwoordig zoveel gut mensen die over een ander willen beslissen en hun zin door willen drijven

508 - **Jan Alberts** - Ik bepaal zelf wel of ik rook in m'n eigen huis, tuin, gaat de overheid geen donder aan en die hypocrieten met hun algeheel rookverbod kunnen me al helemaal niet boeien.

509 - **Rebekka Spaans** - Het is misdadig dat de overheid meewerkt aan een onderneming die mensen moedwillig ziek mag maken!! En er nog aan verdient ook over de ruggen van al die mensen!

510 - **Peter van Daal** - Een verbod heeft meer nadelen dan voordelen. Dat zie je ook bij het verbod op alcohol en andere drugs of andere verslavende activiteiten, zoals gokken. Er ontstaat een zwarte markt en gewelddadige criminaliteit. Er zijn 1001 mogelijke verslavingen. Moeten we die allemaal gaan verbieden en er politiecapaciteit voor vrijmaken? Zorg liever dat ouders hun kinderen bestand maken tegen verleiding en ze een verantwoordelijk leven kunnen leiden. En biedt goede verslavingszorg voor de paar drop-outs.

511 - **Suzy Doorn** - Het kost de zorg elk jaar miljoenen en er sterven elk jaar weer duizenden mensen aan. Daarnaast verziekt de roker niet alleen zijn eigen lucht, maar ook dat van eenieder om zich heen en neemt willens en wetens het risico om die ziek te maken met zijn eigen slechte gewoonte. Een rare gewoonte ook; je ziet ook niemand boven een vuurtje staan om die lucht te inhaleren. De "vrije" keus beschermen vind ik ook raar klinken, want een keus is het niet meer als iemand eenmaal verslaafd is. Afschaffen!

512 - **Desiree Kalkman** - Allereerst verdiend de staat nog steeds te veel aan de rokers. Wanneer rokers weg vallen worden de niet rokers hier ook de dupe van. Ik ben een roker, dit is mijn eigen keuze. Snap prima de rookvrije generatie, maar als roker weet ik ook dat stoppen niet makkelijk is. Bied dan ruimere hulp, duurdur maken is niet helpen, en verbieden is niet haalbaar zolang de rokers de staatskas goed vullen

513 - **Lotje Hermans** - wat ik heel vervelend vind zijn mensen die als verstokte rokers niet in hun eigen huis roken maar dat dan in de tuin doen met alle ramen dicht. Vooral geen stank in eigen huis. Hun tuin..snap ik. Maar voor mij niet fijn dat m'n slaapkamer stinkt.

514 - **John Delsing** - Prima plan !

515 - **Patrick Burgerhout** - Als de overheid voor ons gaat bepalen wat we wel of niet nuttigen(gezond of niet) is de volgende stap alweer heel dichtbij; op maandag iedereen verplicht een rode onderbroek aan bijvoorbeeld.... Stop eens met de keuzevrijheden van mensen zo te betuttelen en te beperken, stelletje bemoeials!!

516 - **M.I. Boer** - ja, graag.

517 - **Adriana van den Bosch** - nee. iedereen zelf bepalen. wel een verbod op drugs. bij mij in de flat rookt er iemand drugs en zelfs bij mij in huis, ruik je die lucht. zo smerig. zelf sinds april gestopt met roken, na 40 jaar.

518 - **Anky lennaerts** - Onzin, je mag al zo weinig meer in dit ooit zo mooie landje. Hou wel rekening met je medemens.o ja ben zelf al een tijdje gestopt gelukkig.

519 - **Ron Mijnlieff** - Algeheel rookverbod instellen, het liefst in geheel Europa.

520 - **Hans Groot** - Tja, we verbieden heel wat, ik rook niet, vind het ronduit stinken maar een algeheel verbod, wie gaat dat handhaven? En wat te denken van ouderen zo rond de 80 moeten die dan maar stoppen, dat kun je die mensen niet aandoen, dus wie wil die rookt maar hou dan wel rekening met niet rokers, ook buiten.

521 - **Johan timmers** - dan ook drank, sport , vliegen, auto rijden, boten ,eten bij al deze dingen kun je gewond raken maar het hoeft niet maar als ze gaan verbieden dan wel iedereen en alles dus ook niet blowen.

522 - **Bert Butselaar** - Dan moeten we ook alcohol etc verbieden roken alleen zinloos

523 - **Roel lakerveld** - Geen algeheel verbod. Want straks mag le ook geen Als er een algeheel verbod komt, wat is dan het volgen. Alcohol verbod.

524 - **John Hoog** - En dan alcohol, en dan vliegen, en dan autorijden, en dan vlees eten etc etc. Het is geen betuttelen meer, maar eerder communisme. De overheid bepaalt dadelijk nog wat goed is en wat niet.

525 - **amberbo de boer** - Ik ben het hier niet mee eens Ieder moet zelf kunnen kiezen of ze willen roken of niet

526 - **HJ Gerrits** - Ik heb jarenlang gerookt, 15 jaar geleden gestopt. Heb absoluut geen problemen met rokers, en vind de huidige situatie (niet in restaurants, vliegvelden, bars etc, wel op straat, in rookruimtes) goed, maar het moet niet gekker worden. Rokers worden echt gediscrimineerd, en betalen een berg geld aan accijnzen.

527 - **Fred Zeeland** - Ach er zijn wel andere problemen in Nederland aan te pakken in plaats van het instellen van een rookverbod. Laten we eerst maar eens een verbod in stellen voor te jonge mensen op een fatbike dat lijkt mij

zinvoller. Als iemand wil roken prima heb zelf ook lang gerookt. Totaal geen probleem mee ook niet op een terras. Zou zeggen leven en laten leven en stop met die betutteling, beetje klaar mee

528 - **Bassie Spijk** - nee roken een keuze en met name voor lage inkomens en zorg achtergrond en medicatie is stoppen onmogelijk (medicijnen gaan anders werken .) ik doseer me gedrag bouw af bij stoppen zou de kans op terug val en no control in rook gedrag te groot zijn

529 - **Ruud Wessels** - We pretenderen te leven in een vrij land. ware het niet dat er een zootje mensen zijn welke willen opdringen hoe andere mensen moeten leven. Er is in dit land maar heel weinig vrij, heel veel mensen willen uitmaken hoe een ander moet leven. als iemand roken wil ...laat hem/haar dan lekker zijn/haar gang gaan. Deze mening is geschreven door een NIET roker maar wel graag heeft dat mensen welke voor willen schrijven hoe een ander moet leven dan wel handelen zich realiseren wat vrijheid betekend

530 - **R.A Vuuren** - Is dit ook weer een voortvloeijsel van de great reset. Alles maar verbieden en straks met de digitale euro alleen maar kunnen kopen wat Brussel wilt dat je koopt. En dit verbod terwijl er vrij gebruik is van drugs en alcohol is natuurlijk stompzinnig. Kinderen ook verbieden dan, heb ik ook veel last van. Zelfde met parfum walmende dames.

531 - **Jans Kamp** - Prima plan. Maar dan ook voor alcohol.

532 - **Leon van Hengel** - Het roken is al heel lang niet weg te denken uit het straatbeeld en vind dat iedereen zelf de keuze zouden moeten maken met door roken of stoppen. Het is meer dat de rokers steeds jonger gaan worden, oke ik rookte ook al toen ik 15 was (ben nu 32) maar de kinderen die ik zie die zitten geloof ik nog op de basisschool. Beter dat de verkoop gewoon door gaat, scheelt weer mensen die naar de UWV moeten omdat de sigarenboeren dan dicht moeten en anders wordt het toch wel over de grens gehaald.

533 - **Yenk Woudenberg** - Nou alleen de suggestie vind ik al abnormaal! Laat iedereen gewoon zelf bepalen of ze (nog) willen roken of niet! Zullen we het anders ook even gaan hebben over de vele miljarden die drankmisbruik ons belastingbetalers kost per jaar..? Of de honderden miljoenen die sportblessures onze maatschappij kost..? Zo kan ik nog wel even doorgaan...

534 - **Y Scheepers** - Nou ik blijf gewoon roken. Verbied dan ook maar de alcohol, want die mensen , want die mensen stinken ook een uur in de wind

535 - **Alfred Jansen** - Alleen roken in je eigen huis. Roken is goor voor de ander.

536 - **Henk Boeren** - Moet iedereen zelf weten over een tijdje mag er niets meer

537 - **bouke hofman** - dit is overdreven betutteling. straks geen vet en/of suiker enz.?

538 - **Anoniem** - c van as, ik rook al 47 jaar ben opgegroeid in een tijd dat het normaal was zelfs de leraar zat te roken on de klas. ik denk dat er een wet moet komen dat als je na het b.v jaar 1995 geboren bent geen tabak meer mag kopen, dan heb je na 30 jaar geen rokers meer. de oude rokers zullen het toch wel blijven doen en de weg vinden om het te kopen. accijns verhoging werkt alleen maar de zwarte markt groter en dus interessanter voor de jeugd. Chris van as

539 - **Koert Oostenveld** - En wat is het volgende wat verboden moet worden? Alcohol? Snoep? Zonnebaden? Leef en laten leven zou ik zeggen.

540 - **Kees Buijs** - De een rookt , de ander rijdt motor, een ander doet aan parachute springen, weer iemand anders drinkt, een ander doet aan motorsport, een ander eet ongezond, moeten we dan alles maar verbieden ? Ook zonnen of in zee zwemmen ? Het nadeel van leven is nou eenmaal dat men eens dood gaat .

541 - **JFM Moonen** - Ik vind dat ieders eigen verantwoordelijkheid is. Wie gaat dan de misgelopen belasting betalen? wij toch met z'n allen! als iedereen stopt met roken. ergens moet het geld vandaan komen.

542 - **Jo Nitzsche** - Ik rook niet, maar vind wel dat het een vrije keuze moet blijven. Ja, het is ongezond en verslavend maar ik zou niet willen dat "de staat" dit soort beslissingen voor ons neemt. Anders krijgen we straks ook een totaal suikerverbod, zoutverbod, alcoholverbod, vetverbod, bungeejumpverbod enzovoort en wat onze geniale politici nog meer kunnen verzinnen. Trouwens, dat vuurwerkverbod werkt óók al zo goed!

543 - **Jacques Wolff** - Wie gaat dan de misgelopen accijns op deze sigaretten opvangen ? Persoonlijk denk ik dat de inwoners van dit land een verhoging of (weer) een soort bezuiniging staat te wachten, (Voorlopig) Niet doen.

544 - **Kees heeren** - Algeheel verbod kan nooit mensen kopen massaal illegale sigaretten sinds de verhoging in april zelfde als de vape ook overal illegaal te koop ik zelf ga naar Duitsland voor mij en mijn dochters ik ben hier 235 euro kwijt voor een slof en in Duitsland 255 euro voor 3 sloffen zelfde shag als hier schilt mij 450 euro ga met iemand anders mee betaal 15 euro benzine mensen verzinnen altijd wel iets op een verbod

545 - **vincent Rietvelt** - totaalverbod in de openbare ruimte

546 - **Rudolf van den Eventuin** - Hoe noemde ze dat ook al weer in de jaren 20 in Amerika? Oja de drooglegging (Prohibition). heel Amerika alcohol vrij. Pakte ook goed uit.... Na 13 jaar was het weer over en uit.

547 - **JAN Klasen** - Nee geen rookverbod. Wel een zeurverbod. Wat wordt er toch een eind weg gezeurd en gezanikt.

548 - **Ruud van Es** - Ik ben voor een rookverbod op openbare plekken. Dus ook niet roken op straat, terrassen etc. Iedereen is vrij om te roken, maar dan alleen in eigen huis of tuin. Roken is vies en ook schadelijk voor de gezondheid van anderen en vervuilend.

549 - **Jansen** - alsof een totaalverbod gehandhaafd kan worden met een paar miljoen rokers...gaan we dan hierna ook een totaalverbod op alcohol invoeren?

550 - **J.A. Bonder - starke** - laat een ieder zelf bepalen of je wil roken steeds meer instantie s willen je leefgewoonten opleggen Walgelijk

551 - **kevin bosveld** - als nou iedereen is stopt met roken alcohol drinken en autorijden is Nederland overmorgen failliet grootste inkomstenbronnen laat lekker ieder voor zich bepalen en voer desnoods de regel in na dat jaar geboren kan het nooit gekocht worden alhoewel het dan toch niet meer te betalen is

552 - **W.j. Tom** - Laat iedereen vrij dat doen we ook bij mensen die te veel drinken of eten

553 - **Erik den Heijer** - Wat n betutteling zeg, iedereen bemoeit zich met iedereen...laat iedereen zelf bepalen hoe ze hun leven willen leiden

554 - **Anton Vd Vlucht** – Roken is slecht. Heel slecht zelfs. Maar ik vind, dat wanneer je meerderjarig bent je zelf de verantwoordelijkheid mag dragen om te gaan roken. Dat dat dan alleen kan in de aangewezen zones begrijp ik ook. Maar verbieden zorgt voor veel meer problemen als illegale verkoop en dealen bijvoorbeeld. Wat wel kan volgens mij is het beperken of duurder maken van kosten in de gezondheidszorg als er gevolgen zijn van het rookgedrag bij iemand.

555 - **Ton Lucassen** - Laat iedereen voor zichzelf zijn of haar keuze bepalen en nee ik ben geen roker en stop eens met die bemoeizucht!

556 - **Corina Van Driel** - Ik rook niet...èn ik vind de geur erg goor...dus ik stem voor 🤔 Speciale ruimtes voor rokers is helemaal prima maar op een terras of winkelcentrum is en blijft nasty!

557 - **L. Koenraad** - Ik rook niet meer, al 16 jaar niet. Niet vanwege de prijs of de overheid maar gewoon omdat IK dat wilde (nooit spijt van gehad). Ben "cold-turkey" zomaar op een willekeurige dag middenin t jaar/maand/week gestopt. Algeheel verbod is betutteling en gaat niet werken want je hebt altijd nog je eigen huis, tent, camper, boot of caravan. Iedere volwassene is verantwoordelijk voor zijn eigen keuzes, ook als het nadelig is voor je gezondheid (want dat zijn wel meer zaken dan alleen het roken).

558 - **Pedro Thegels** - Wat zijn we toch gek op dingen verbieden. Is dit waar we "vrijheid" voor hebben?

559 - **Gert Kleijn** - Alleen al de discussie hiermee aanzwengelen is te triest voor woorden en veelzeggend voor onze huidige tijd. Waarom die behoefte het zo voor anderen te willen bepalen? Nog interessanter wordt de vraag hoe dit te reguleren?

560 - **Frank Van den Berg** - Dus roken geheel verbieden maar drugs, suiker, vetten en vlees laten we ongemoeid? Dat lijkt mij niet echt logisch. En ook de huidige beperkingen snijden geen hout. Voorbeeld: supermarkten mogen

geen cigarette meer verkopen dus openen ze met financiële hulp van Philip Morris naast de supermarkt een tabakswinkel. En iedereen zag dat aankomen en we schieten er dus niks mee op. Roken wordt zo nog zichtbaarder in het straatbeeld alsof het normaal is. Pfft, Dat is weer slim gedaan overheid....

561 - **Hansjorg Hersbach** - Op zich moet iedereen het natuurlijk zelf weten of je wil roken/vapen. Het probleem wat natuurlijk hier wel meespeelt is dat de nicotine verslavend werkt. Daardoor wordt het moeilijk om ermee te stoppen. Anderzijds is het een product waarmee je andere mensen die niet roken niet mee moet 'lastigvallen'. Ook geeft roken zoveel gezondheidsproblemen, dat de gemeenschap voor de extra kosten kan opdraaien. Kortom lastig onderwerp in hoeverre de overheid zich ermee moet bemoeien.

562 - **Dick Stout** - ja algeheel rookverbod

563 - **Jerry Benders-Laros** - Laat mensen lekker roken, mensen die dood gaan aan longkanker zijn niet rokers. ik rook niet en stoor me re ook niet aan.

564 - **Adr Vugts** - Laten we eerst hard drugs en alcohol verbieden, deze gebruikers richten meer schade aan derde toe. Stop met betuttelen! Ooh, ik ben een niet roker.

565 - **Evert Clijnk** - Een algeheel rookverbod ? Nee dat wordt onhaalbaar net als dat met soft en harddrugs ! De zogenaamde War on Drugs is ook van begin af tot mislukken gedoemd geweest . En dat gaat met een rookverbod ook gebeuren .

566 - **sen Zegstroo** - Een algehele rook verbod een algehele drank verbod een algehele vlees verbod enz enz . Mag een mens nog zelf beslissen of is mijn leven van de overheid. . Nee toch behandel mensen niet als kleine kinderen. Ps ik zelf rook niet maar als ik het zou willen dan is dat mijn eigen keuze een slechte keuze maar het is mijn eigen keuze. Hou op met mensen te controleren.

567 - **Boudewijn De Heer** - Alleen verbod in horeca en openbaar vervoer is denk ik voldoende verder maak je het zelf uit!!!!

568 - **Kasper Janssen** - Volwassenen kunnen zelf de keuze maken, daar is de overheid niet voor bedoeld. Het enige wat ze nu doen is de accijns inkomsten de grens over jagen terwijl er in volumes niets minder gerookt wordt daar de volumes over de grens alleen maar zijn gestegen. Onderaan de streep houden we wel de ziektekosten maar de inkomsten worden minder, chapeau! Het enige waar onze overheid goed in is, is geld het land uitjagen waardoor de belasting voor de normale werkende weer omhoog moet om gaten te vullen

569 - **liz geheim** - Algemeen rookverbod. Ja natuurlijk.

570 - **Pieter Van Schot** - Ook al rook ik niet een algeheel rookverbod gaat me veel te ver. De betutteling de controle door anderen over anderen is niet een manier van leven die ik hoog acht en kom alstublieft niet aan met verhalen over geld. Hoe iemand wil leven is aan hem of haar en zolang dat anderen niet schaad behalve de persoon zelf laat het dan zo zijn. Niemand mag een ander een levenswijze op leggen die onvrijwillig is en gezien de woke waanzin van deze tijd laat mensen roken wat ze willen.

571 - **Nico Roelfsema** - Ook buiten het roken verbieden!!Diegene die wenst te roken doet het maat thuis!!!! 🌹👤👍

572 - **Victor Max** - Een totaalverbod is slecht voor de schatkist. En sowieso hoe ga je dit handhaven. Ik rook zelf niet en erger mij er niet altijd aan. Je moet dus niet een peuk opsteken als ik aan het eten ben. Verder valt mij op hoeveel jeugd er rookt. Dus van mij hoeft het niet.

573 - **John Groenendijk** - we zijn echt de weg kwijt hier in Nederland, jaren geleden toen nog overal gerookt mag worden, als er toen zo'n behoefte was aan een rookvrije horeca waar waren die dan !?? het is door de overheid door onze strot geduwd !

574 - **Benny Janssen** - Ik ben zelf zo'n 11 jaar geleden radicaal gestopt na vele jaren een pakje halfzware shag per dag gerookt te hebben. Maar een algemeen rookverbod is absurd, het is voor velen een genotsmiddel vaak zelfs een stress verminderde middel. Als mensen zelf het risico willen lopen door te roken, te drinken, te blowen of te slikken moeten ze dat zelf weten dat is hun feestje.

- 575 - **Dirk Damen** - als ex roker, en meerdere sterfgevallen en ziekte direct te wijten aan roken, pleit ik voor een algeheel rookverbod. of het moet belachelijk duur worden gemaakt dat het onbetaalbaar is. echter, dan moet de rest van Europa ook meedoen. Anders geen zin. Je kan ook kiezen voor een rookverbod op straat.
- 576 - **JC Wezenberg** - Dat we naar een rookvrije generatie willen begrijp ik wel maar vergeet niet dat er nog steeds mensen leven die ermee opgegroeid zijn toen het normaal was om te roken ...een totaalverbod kan dus never nooit niet en zal de overheid ook niet doen .
- 577 - **Thees Adelmund** - Als mensen niet meer mogen roken dan zoeken ze wel een andere manier van zelf destructie.
- 578 - **Wout Toorn** - laat iedereen voor zich zelf uitmaken of ze willen roken of niet er wordt al zoveel verboden .ik rook zelf niet maar heb er ook geen last van
- 579 - **Gea Becker** - Het moet niet gekker worden, rookverbod vega terreur, verbod op vlees eten, wat gaan we nog meer over ons heen krijgen. Ik rook en ik blijf dat ook doen. Mijn keuze en niemand gaat mij iets verbieden. Het was ooit een vrij land nu lijken de gekkies te gaan bepalen wat je nog wel mag. BBQ mag dat nog? Op brandstof rijden? Heb ooit een vega vriendin gehad duurder niet lang ... wilde geen worst. Roken in de open lucht niks mis mee, kijk naar de industrie wat die eruit gooiën.
- 580 - **Anneloes Mulder** - ja graag!! in openbare ruimtes en op terras.
- 581 - **Benny Nijhuis** - Algemeen rook verbod voor heel Nederland
- 582 - **Rick De Blois** - Leefstijl is een primaire verantwoordelijkheid van de persoon zelf. tuurlijk zijn er grenzen en zijn bepaalde middelen verboden denk aan zware drugs etc. Maar de keerzijde is waar stoppen we met regels. mag suiker toevoegen aan producten dan nog, of zout om het wat lekkerder te laten smaken? dit zijn smaakmakers waar de samenleving in zijn geheel al aan verslaafd is.
- 583 - **Bram Reinders** - Hou er een keer mee op. Rook zelf niet. Wie rookt op bepaalde plekken moet dat zelf weten.
- 584 - **René Kilwinger** - Hahaha, tuurlijk! Laten we dan ook fastfood verbieden, suiker, alcohol enzovoort. De bezopen betuttelobby is er weer...
- 585 - **D. Burgel** - 20.000 tabaksdoden per jaar. Totaalverbod onzin?
- 586 - **Hans van der Meer** - Graag!
- 587 - **Harmen Verduin** - Ach ik weet het niet. Overal kun je ziek van worden of dood aan gaan. Dat zij meer moeten betalen voor allerlei zaken vind ik al een straf genoeg. Het is duur, hypotheek wordt er duurder van. Er zullen nog wel enkele negatieve dingen uit voortkomen. Ik zeg: leven en laten leven, want het gaat van kwaad tot erger. Straks mag en kan je niets meer.
- 588 - **Iet visser** - Nee, niet doen. Roken wordt dan de nieuwe drugs met alle gevolgen van dien.
- 589 - **peter mac phail** - En wat volgt erna?? geen alcohol, niet meer naar fastfood Lijkt wel of Nederland totaal van slag is met Er mag niets meer!!! Stop eens met verboden en laten we proberen te genieten. Niemand verplicht iemand toch om te roken, alcohol te drinken of naar fastfood te gaan??
- 590 - **Gina Huisstede** - laat iedereen zijn gang gaan
- 591 - **Lammert Veenstra** - Ophouden met de betutteling!!!
- 592 - **A. Zuidwind** - Nee ik wil blijven roken 🚬
- 593 - **Kfj Mulder** - verbied het roken op terrassen buiten.